

Gäst . . .

(Forts. från sid. 1)

och hans österländskt gåtfulla leende, som alltid spelade på läpparna, och hans vackra ögon, raka som två elegant tecknade tuschstreck i ansiktet, hann väl under kvällen förtrolla mången liten esperantissa från Västergötland, Småland eller Skåne, som gästade jubileumsfesten . . .

Har bevarat idealismen . . .

Allt som allt var 25-åriga Skövde esperantoklubbs jubileumsfest en trevlig tillställning, där högtidstalen och gratulationerna växlade med lättare gods, underhållning av NTO-patrullen och dans till långt in på sena natten.

Sedan klubbordföranden Helge Frisk hälsat välkommen, höll hr Albin Bengtsson en kortare historik över de 25 årens verksamhet i Skövde esperantoklubb ända sedan den kväll 1932 då Emil Falk och hans vänner samlades i dåvarande Charles Nilssons fastighet och bildade klubben. En mångskiftande verksamhet har sedan utövats, kurser, resor, besök av utländska esperantister, som i många fall varit vad man kallar kulturpersonligheter, föreläsningar, kongresser, utställningar o.s.v. Studiegården och dess föreståndare har stor andel i att allt detta kunnat ord-

nas. Under många år var Lennart Åberg eldsjelen i klubben, men även ungdomarna som kom efter honom har lyckats bra, sade hr Bengtsson.

Högtidstalet hölls av hr Gillis Staberg, Göteborg, som talade om den inre idé som ligger bakom esparaonto och gör det till något mer än ett språk. Klubbordföranden Helge Frisk hyllade i ett anförande Studiegårdens föreståndare Torsten Johansson och överlämnade blommor till honom. Hr Johansson svarstalade och överlämnade i sin tur blommor. — Esperanto har genom åren lyckats bevara idealismen, sade han bland annat. Många andra vill blott göra, det som de har nytta av i det dagliga livet . . . Och vilken fredsfaktor esperanto är! Jag minns hur ett av åren efter kriget esperantister från åtta länder samlades på Studiegården, tyskar, belgier, amerikaner, och de trivdes ihop. Vi som såg det, förstod att deras språk sammansvetsade dem på ett sätt som engelskan eller något annat språk aldrig skulle kunnat.

Många andra tal hölls och hälsningar frambars från olika håll i landet — för att nu inte tala om de 40-talet hälsningar från 17 länder som kommit per post.

Annå ett jubileum

Esperantoklubbens gäster, av vilka en del var inkvarterade på Studiegården, passade givetviis på att bese klubbens utställning där, och på söndagen samlades man också till studiekonferens på Stadsbiblioteket. Samtidigt firades där Skaraborgs esperantodistrikts 25-årsjubileum, och en historik föredrogs av distriktsordföranden Lennart Johansson, Skövde. Det framgick där att även i denna organisation hade skövdeborna Emil Falk och Lennart Åberg varit eldsjalar.