

Sommarens första kongress Förhandlingspråk esperanto

Med pingsthelgen höll sommarens första kongress i Nybro. Det var Sveriges esperantoförbund som förlagt sin 51 årskongress till staden och åtminstone Fagerslättskolan och Stora hotellet har under helgen helt präglats av de till ett 80-tal uppgående "tungomålstalande" damer och herrar esperantister som här strålat samman från allt Sveriges land för att optimistiskt "vädra" sin och S-ro Ludvig Lasarus Zamenhofs storslagna och vackra tanke: Ett internationellt över hela världen gångbart språk. Upptakten skedde i Fagerslättskolans aula, Årsmötesförhandlingarna på Stora hotellet och kring det hela hade värdforeningen, Nybro esperantoklubb, arrangerat den allra trevligaste inramning med underhållning, sigh-seeing, kyrkbesök och mycket annat.

Fru Linnea Edsenius, Nybro-klubbens ordf., hälsade deltagarna välkomna på klingande esperanto och även stadsfullmäktiges ordförande uttalade ett "koran bonvenon" å stadens vägnar sedan han först på "hjärtarnas och årans språk" presenterat kongressorten.

Riksförbundets ordf., riksbanksrevisor Jan Strömne, redogjorde därpå i ett anförande för dagens situation sett ur esperantisk synvinkel. Han berörde dels det internationella läget där man på olika vägar försöker få ansvariga internationella kretsar och instanser att inse fördelarna med esperanton t. ex. som gemensamt kongresspråk. Nationellt arbetar man inom en rad länder för att få esperanton upptagen som ett ämne i skolorna. Det framhålls hur ofantligt esperanton skulle underlätta sekretariatarbetena vid de stora internationella kongresserna. Likaså utgör esperanton genom sin utomordentligt enkla och logiska grammatik med endast 16 undantagslösa regler och sitt ordförråd som till 70 proc. bygger på latinet en språklärande faktor som alla har mycket stor nytta av också i övrig språkundervisning. Den internationella karaktären

på dessa svenska förbundsmedlemmars årsmöte poängterades inte bara av det faktum att ett flertal representanter för andra länders esperantoförbund närvarar, hr Strömne kunde avsluta sitt lilla öppningsanförande med en "bandad" hälsning från andra sidan jordklotet med adress direkt till årsmötet i Nybro. Det var en liten hälsning från Australien genom australiska esperantoförbundets ordförande, tillika chefsdelegat i Universala Esperanto-Asocio.

Musikvinjetter av Ljungdahls musikkår, fröken Tea Welling och hr Ossian Karlsson gav öppningen högtidlighöj och festivitas och stående sjöng man unisont Esperantohymnen.

Den första kvällen

avslutades med supé och dans på Stora hotellet. Därvid framfördes en rad hälsningar till kongressen från ett flertal distrikt och esperantoföreningar. Från England hälsade sekr. Marie C. Major, från Holland Elly Blokker, från Tyskland Elise Jakobs och till sist framförde fru Anna Alamo-Sandgren de varmaste hälsningar från Polens esperantister.

Hon berättade om svåra förhållanden under vilka de nödgas arbeta och framförde en värdjan till svenska esperantister att de skulle besöka Polen för att sedan i sin tur kunna inbjuda polacker till Sverige. Det är den enda möjligheten för dem att kunna resa utrikes och få kontakt med meningstränder i andra länder.

Sedan följde musik, allsång och dans till framåt småtimmarna.

På pingstdagen

påbörjades förhandlingarna med Förlagsföreningens årsmöte och följdes omedelbart av Esperantoförbundets årsmöte. Som ordförande presiderade hr Strömne. På initiativ av hr Anjou beslöt sända ett tacktelegram till Allan Kramer för ett uppoffrande och hägtvett arbete för åstadkommande av ett monument på Esperanto-platsen i Göteborg. Ars- och revisionsberättelserna godkändes enhälligt.

De framgångar som rapporterades i form av kurser, internationella sammankomster, utgivning av nya böcker och i övrigt mera allmänt intresse för esperanto vittnar om ett sakta men säkert framåtskridande. Då förbundets v. sekr. Gull Svensson undanbött sig återval, på grund av bristande tid, avtackades hon varmt av ordf. och förklarades en bukett blommor under livliga applåder.

Förlagsföreningen Esperanto

som är stationerad i Stockholm har nu beslutats förflyttas till Malmö, vilket kommer att konfirmeras på sammanträde i juli. Ny styrelse har valts och hr S. Alm, Stockholm, vilken under mer än 10 år förtjänstfullt bidragit till detta esperantoförbund är ett av de förnämsta i världen, blev avtackad enär han nu kommer att lämna styrelsen och undfågades med blommor och applåder.

Styrelsen

onvaldes, med undantag av Gull Svensson i vilkens ställe valdes hr Josef Pihlström, Norrköping, och består nu av ordf. Jan Strömne, v. ordf. S. Ahlm, sekr. H. Törnskog, v. sekr. Josef Pihlström och S. Alexandersson, Anna-Linnea Hallgren, kassör och Sonja Morariu, v. kassör.

I rapport angående Universala Esperanto Asocio framgick att ekonomiska svårigheter förefinns på grund av att medlemmar i många länder, speciellt östeuropa, inte har rätt att sända pengar utomlands och således är förhindrade att betala sina medlemsavgifter och tidsningsprenumerationer.

I rapport från fackorganisationerna meddelade hr S. Alexandersson att teknisk ordbok på Esperanto för byggnadsfacket nu är under utarbetande. Från lärarnas sektion rapporterade hr Svanteson och från kristna esperantisters sektion fru A. Alamo-Sandgren.

Nästa kongress.

Beslöt att avhålla nästa årskongress i Göteborg under påskhelgen 1958, enär danska Esperantoförbundet håller jubileums-kongress under pingsten, vilken vanligen är svenska esperantisters kongresshelg.

Ordf. uppläste ett 10-tal telegram och skrivelser med hälsningar till kongressen från in- och utlandet samt avslutade förhandlingarna på sedvanligt sätt.

Från förhandlings-Europa.

Härefter följde gemensam lunch och vidtog sedan omedelbart ett föredrag av engelskan Marie C. Major, sekreterare vid ett flertal internationella icke esperantistiska kongresser.

Efter föredraget

följde sammanträden med sektioner för lärare, absolutister, världs-federalister, kristna esperantister och ungdomsesperantister. Den sista gruppen är tillkommen på grund av U. E. A:s beslut att avsluta den befintliga ungdoms- och barnrörelsen att direkt sortera under denna världsorganisation.

Aftonen tillbringades i folkskolan i vars vackra aula magister Eric Bojs, Kalmar, ritade och berättade på sitt sedvanliga medryckande sätt om Småland och smålänningar och efter thésupé bjöd Waldikvartetten på sång och musik på sitt i trakten välkända manner.

Annandagens program

började med busstur till Kalmar slott där esperantopredikan hölls av kyrkoherde G. Edberg från Barsebäck, med temat "Vad gör det om du vinner hela jorden men förlorar din själ". Assistent Egon Adelgren, Kalmar, utförde två solosånger. Hela gudstjänsten, psalmsång, bön etc., hölls på esperanto.

Efter genomgång av slottet och dess sevärdheter företogs en busstur genom staden. Vid den därpå följande avslutningslunchen på Stora hotellet framförde SEF:s ordf. hr Strömne, kongressens tack till arrangörerna och överlämnade en bukett blommor till Nybro Esperantoklubbens ordf. fru Linnea Edsenius för vilket hon uttalade sitt hjärtliga tack.

Som sista etapp företogs en utflykt till Orrefors.