

Solig och rolig årskongress i Nybro för 100-tal esperantister

Barometern 13/6 1957

Det har varit internationellt i dagarna tre i Nybro — men det har ändå inte betydelse att det varit så många språk som surrat. Det har närmast varit ett enda — esperanto. Ja, visst har svenska språket också kommit med på ett hörn då och då, men t. o. m. stadsfullmäktiges ordförande, inspektör Alf Johansson, rycktes med i esperanto, då han på pingstafonen på stadens vägnar hälsade Svenska Esperantoförbundets årskongress välkommen till Nybro, vid en enkel och trivsam invigningshögtid i Fagerslättsskolans aula.

Där hade ett 100-tal delegater från skilda delar av vårt land, ja även England, Tyskland, Polen och Holland samlats. Sedan Ljungdahls musikkår — i gott trim under ledning av hr Bengt Bjerding — spelat hälsade fru Linnea Edsenius välkommen givetvis på esperanto. SEF-ordföranden, inspektör Alf Johansson, ville inte vara sämre och tränade esperantister gav honom ampla lovord för hans talaredebüt på "deras" språk. Han gav också på svenska en kort skildring hur Nybro vuxit fram från en liten hantverksplats till den stad den nu är. Sedan hr Oasian Carlsson och fröken Tea Wätting underhållit med förnämlig musik (sång och piano), talade ordföranden i Svenska Esperantoförbundet, kammarskrivare Jan Strönné, Malmö, om det internationella arbetet inom esperantorörelsen. Årets europakongress hålles i augusti i Marseille och nästa år blir det Tysklands tur att stå som värd. En hälsning via bandinspelare från Australiens Esperantoförbund framfördes och en svarsinspelning skall sedermera sändas.

Invigningshögtiden avslutades med några musikstycken varpå deltagarna samlades till supé i Stadshussalen, där hälsningar till kongressen framfördes och där programmet i övrigt upptog musik och dans. Från England hälsade sekr. Marie C. Major, från Holland Elly Blokker, från Tyskland Elsie Jakobs och till sist från Polens esperantister framförde fru Anna Alamo-Sandgren de varmaste hälsningar. Hon framförde en vädjan till svenska esperantister att de skulle besöka Polen och skaffa sig vänner, vilka de i sin tur kunde inbjuda till Sverige.

På pingstdagen påbörjades förhandlingarna med Förlagsföreningens årsmöte och följdes omedelbart av Esperantoförbundets årsmöte. Som ordf. presiderade herr J. Strönné. På initiativ av hr Anjou beslöts sända ett tacktelegram till Allan Kramer för ett uppoffrande och hängivet arbete för åstadkommandet av ett monument på Esperanto-platsen i Göteborg. Då förbundets v. sekr. Gullf Svensson undanbett sig återval, på grund av bristande tid, avtackades hon varmt av ordf.



En bild som visar det internationella inslaget i esperantokongressen i Nybro. Stående fr. v.: fru Anna Alamo-Sandgren, svenska, fru Maret Aavik, estländska, fru Linnea Edsenius, Nybro. Sittande fr. v.: fru Marie C. Major, engelska, fröken Elise Jacobs, tyska, fröken Elly Blokker, holländska.

Förlagsföreningen Esperanto som är stationerad i Stockholm skall nu förflyttas till Malmö. Ny styrelse har valts och hr S. Alm, Stockholm, vilken under mer än 10 år förtjänstfullt bidragit till att detta esperantoförslag är ett av de förnämsta i världen, blev avtackad då han nu kommer att lämna styrelsen för Förlagsföreningen.

Styrelsen omvaldes, med undantag av Gullf Svensson i vilkens ställe valdes herr Josef Pihlström, Norrköping, och består nu av ordföranden Jan Strönné, v. ordf. S. Ahlm, sekr. H. Törnskog, v. sekr. Josef Pihlström och S. Alexandersson, Anna-Linnea Hallgren kassör och Sonja Morariu v. kassör.

Beslöts att nästa årskongress skulle hållas i Göteborg under påskhelgen 1958, när danska Esperantoförb. håller jubileumskongress under pingsten, vilken vanligen är svenska esperantisternas kongresshelg.

Härefter följde gemensam lunch varpå följde ett föredrag av engelskan Marie C. Major, sekreterare vid ett flertal internationella icke esperantistiska kongresser.

Aftonen tillbringades i folkskolan i vars vackra aula magister Eric Bojs, Kalmar, ritade och berättade på sitt sedvanliga medryckande sätt om Småland och smålänningar.

Därefter bjöds på thesupé som lekamligt underlägg för att till-

sammans med språklärare Herbert Levi företaga en resa i Jugoslavien per färgefilm. Waldikvartetten bjöd på sång och sedan meddelade hr Strönné att hälsningstelegram anlänt från Norska Esperantoförbundet och från svenska U. E. A-delegaten E. Malmgren, Stockholm.

Användagens program började med busstur till Kalmar slott, där esperantopredikan hölls av kyrkoherde G. Edberg från Barsebäck, med temat "Vad gör det om du vinner hela jorden men förlorar din själ". Assistent Egon Adelgor Kalmar, utförde två solosånger.

Efter genomgång av slottet och dess sevärigheter företogs en busstur genom staden, varvid historiska byggnader och dess gamla fästningsverk väckte det största intresse.

Vid avslutningslunchen på användagen framförde SEF:s ordf. Jan Strönné, Malm, kongressens tack till arrangörerna och överlämnade en bukettt blommar till Nybro Esperantoklubbens ordf. S. Ino Linnéa Edsenius för vilket hon uttalade sitt hjärtliga tack. S. Ino Marie Major, England, F. Ino Elise Jacobs Tyskland, S-ro Tiberiu Morariu, Stockholm, och S-ro Oscar Svantesson, Göteborg, tackade för angenäm samvaro. Den senare hälsade även kongressen välkommen till Göteborg 1958. Som sista etapp företogs en utflykt till Orrefors.