



## Sjuksköterskor studerade i Budapest och Warszawa

En intressant avkoppling och studieresa efter sjuksköterskeexamen gjorde två av eleverna vid lasarettet i Sundsvall fröknarna Ingrid Carlsson och Anita Boman. Med hjälp av världsesperantoförbundets årsbok, där det finns delegater över hela världen, kunde de starta en intressant resa.

Genom Väst- och Östberlin reste de först till en stad i Polen Bygdoszcz där en esperantist mötte och förde dem till en esperantotalande läkares hem. Där blev det hjärtligt mottagna. Med läkaren och hans fru som ciceroner fick flickorna besöka stadens lasarett och ett barnsjukhus där hustrun arbetade som apotekare. På kvällen besökte de stadens esp.klubb.

— Sedan for vi till Copernicus födelsestad Torun, berättar Ingrid Carlsson. Där fick vi besöka Copernicusuniversitetet tillsammans med esperantotalande studenter. Resan gick vidare till den polska huvudstaden Warszawa. Tack vare våra brevvänner var plats redan ordnad på ett av Warszawas moderna hotell. I fem händelserika dagar stannade vi i huvudstaden och såg bl a sevärdheter det berömda 235 m höga kulturpalatset.

— En dag fick vi tillfälle att besöka en esperantokurs för skådespelare. Dessa skall framföra ett teaterstycke under nästa esperantokongress, som blir i Budapest. På kvällen kunde vi se våra nya bekanta på deras teaterscen. Även andra teatrar besöktes.

Jag blev också intervjuad i polska radion om min resa med esperantos hjälp.

### GAMMAL KULTUR

Resan gick vidare till den gamla kulturstaden Krakow. Denna vackra stad undgick lyckligtvis att till någon större del förstöras under kriget. I Krakow bodde flickorna sex dagar hos en stor och mycket trevlig familj. Även i denna stad besökte de svenska sjuksköterskorna lasarett. Till sin glädje fann de flera kolleger och även några läkare som talade esperanto. I Polen lär man sig som första språk ryska, och sedan det för polackerna svårare, tyska och engelska. Esperanto får man lära sig i vissa skolor och i kurser.

Teaterstycket som visats på världskongressen i Tokyo sommaren 1965, visades nu för allmänheten i Krakow. Trots att teaterstycket "Ovännerna" helt framfördes på esperanto var den stora teatern nästan fullsatt.

Sedan lämnade vi våra vänner i



*Sjuksköterskan Ingrid Carlsson, Sundsvall, fick god kontakt med kolleger i både Warszawa och Budapest tack vare att de kunde tala med varandra på esperanto.*

Polen för att resa till Prag. Tjeckoslovakiens huvudstad är verkligen mycket vacker. Vackra kulturbyggnader och broarna med sina många statyer var verkligen sevärd.

Tillsammans med ungdomar från Prags esperantoklubb besökte vi även en av stadens nattklubbar.

### JUL I BREMEN

Efter fem mycket intressanta dagar gick resan mot Västtyskland över Nürnberg till Bremen, där julen firades hos gamla vänner som tidigare besökt Sundsvall.

I Hamburg deltog de under en vecka i ett esperantoseminarium som tyska esperantoundomar anordnat. Ämnet var "Han och hon, unga människor i en modern värld". 80 ungdomar från 16 länder bl a Mali (Afrika), Indien, Japan och Australien, hade samlats där.

En professor i internationell rätt från London föreläste om "Juridiska problem vid internationella äk-

tenskap" och dr Borman från Hamburg talade över ämnet "Ekonomiska problem vid kvinnans förvärvsarbete". Föredragen var många och flickorna deltog djärvt i de livliga diskussionerna som följde.

— Vi tycker båda att denna resa blivit så rik på upplevelser och nya kontakter tack vare att esperanto gjort det möjligt att fritt samtala, och för den sammanhållning som esperantister i alla länder känner, säger fröken Carlsson.