

## TRELLEBORGS ALLEHANDA

Tisdagen den 16 februari

### Esperantister har ett laddat år framför sig

Ingen annan organisation i världen torde under 1966 kunna ge sina medlemmar sådana möjligheter till internationellt umgänge som Esperanto-rörelsen. Antalet arrangemang slår alla rekord både vad beträffar antal och variationsrikedom.

Främst står världskongressen, som detta år blir i Budapest i början av augusti. I det sammanhanget kan nämnas att beslut i dagarna fattats om att förlägga 1967 års kongress till Tel Aviv i Israel.

Bland andra arrangemang i år kan nämnas ungdomens världskongress i Pécs i Ungern under sista veckan i juli, en stor skolkonferens i Graz i Österrike i slutet av juli, den kristna Esperantorörelsens kongress i Debrecen i Ungern, två skidläger för esperantister i Österrike, en internationell kulturvecka i Grésillon i Frankrike, ett internationellt ungdomsministerium i Torun i Polen, en kongress för esperantotalande järnvägsmän i Utrecht i Holland, ett internationellt tämläger i Bulgarien, en europeisk ferivecka i Boldern i Schweiz, ett internationellt pedagogiskt seminarium i Szeged i Ungern samt Arbetarnas Esperantoförbunds kongress i Swanwick i England.

Dessutom håller de flesta länder egna nationella Esperantokongresser. Det kan som anmärkningsvärt noteras att däribland är även en kongolesisk i Leopoldville. Den svenska kongressen blir under pingsten i Skövde.

### Esperantisterna i Nybro redovisar en livlig aktivitet

Esperantoklubben i Nybro har hållit årsmöte under ledning av ordföranden Linnéa Edsenius, som också omvaldes till sin befattning. Övriga i styrelsen är vice ordförande Thea Wätting, sekreterare Barbro Nilsson, vice sekreterare Tage Borgström, kassör Anna Borgström samt Margit Johansson, Erik Edsenius och Torborg Therner.

Klubben har 34 medlemmar och en ny medlem hälsades välkommen vid årsmötet. Man har haft sju möten och vidare studiecirklar varje tisdag med en kvällskurs för nybörjare samt fortsättnings- och konversationskurs och en eftermiddagskurs med Linnéa Edsenius, Gösta Bolander resp Tage Borgström som ledare. Kurserna är anslutna till Liberala studieförbundet. Två tidningar, La Espero prenumererar klubben på till Nybro stadsbibliotek samt ungdomstidningen Kvin Pinto för skolbiblioteket.

Klubben har under året firat 35-årsjubileum med riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla, som talare. Han uppehöll sig vid den internationella språkfrågan.

I juni förekom gemensam utflykt till Öland med klubbarna i Kalmar och Svängsta och i december var klubben inbjuden till möten på dessa båda platser. Linnéa Edsenius har haft besök av en esperantist från Zürich och den 5 maj i år kommer en esperantist från Japan. Denne medverkar vid ett möte i Birgittasalen, till vilket även kalmaresperantisterna inbjuds. Han skall tala om sitt land och visa färgbilder.

Mötet hölls hos familjen Borgström, som tackades av ordföranden för gästfriheten. Hon tackade även Helge Johansson, som visat sin vackra film från San Marino och Kanarieöarna samt Gösta Bolander som visat en film från Paris, Schweiz och Italien. Ragnar Petersson hade diktat en bordsvisa på esperanto.

Baromtrn  
18/2-66

## LJUSNAN

Tidning för Hälsingland

Den 22 februari 1966

### Japan-esperantist talade i Söderhamn

Esperanto, språket som man en gång hoppades skulle bli ett världsspråk, var faktiskt det förhärskande åtminstone i en avdelning av Torstenssons konditori i Söderhamn på måndagskvällen. På inbjudan av Söderhamns esperantoklubb föreläste en japan, Hidejuki Cakaeda, om sitt land och dess förhållanden speciellt i jämförelse med västerlandet och Sverige. Han talade på esperanto, illustrerade med vackra färgbilder och tolkades till svenska av esperantoklubbens sekr. Carl Gustafsson i Vansätter.

Den unge japanen sade sig ha studerat vid Tokyo-universitetet, där hans fader är professor och där man har 50.000 studenter. Nu skall han koncentrera sig på i första hand nordiska språk och tillbringa ett par år i Skandinavien, dels som inskriven vid Köpenhamns universitet, dels vid Lunds universitet.

Han talade bl. a. om Japans syn på Vietnam-kriget, om den nya abortlagstiftningen i Japan som ger stora möjligheter att erhålla legal abort och därmed för landet att hålla nere en befolkningsökning som landet inte kan försörja. Han berättade om flera radikala förändringar i det nya japanska tänkandet. Man är nume-

ra ganska ljum inför religionen, kvinnan har efter tusen år av eftersatthet fått jämställdhet med mannen i olika avseenden och yrken och skolor är i de flesta fall öppna för kvinnorna. Esperantoklubbens ordförande R. Stridell tackade den långväga gästen för en intressant inblick i det moderna Japan.

den 14 febr. 1966

GÖTEBORGS-POSTEN MÅ

### Esperantister har ett laddat år framför sig

Ingen annan organisation i världen torde under 1966 kunna ge sina medlemmar sådana möjligheter till internationellt umgänge som Esperanto-rörelsen. Antalet arrangemang slår alla rekord både vad beträffar antal och variationsrikedom.

Främst står världskongressen, som detta år blir i Budapest i början av augusti. I det sammanhanget kan nämnas att beslut i dagarna fattats om att förlägga 1967 års kongress till Tel Aviv i Israel. Bland andra arrangemang i år kan nämnas ungdomens världskongress i Pécs i Ungern under sista veckan i juli, en stor skolkonferens i Graz i Österrike i slutet av juli, den kristna Esperantorörelsens kongress i Debrecen i Ungern, två skidläger för esperantister i Österrike, en internationell kulturvecka i Grésillon i Frankrike, ett internationellt ungdomsministerium i Torun i Polen, en kongress för esperantotalande järnvägsmän i Utrecht i Holland, ett internationellt tämläger i Bulgarien, en europeisk ferivecka i Boldern i Schweiz, ett internationellt pedagogiskt seminarium i Szeged i Ungern samt Arbetarnas Esperantoförbunds kongress i Swanwick i England.

Dessutom håller de flesta länder egna nationella Esperantokongresser. Det kan som anmärkningsvärt noteras att däribland är även en kongolesisk i Leopoldville. Den svenska kongressen blir under pingsten i Skövde, och även dit väntas många utländska esperantister.