

Österländskt i Falköping



Hrr Sakaeda, Tokyo och Lennart Aberg, Skövde, hade inte svårt att förstå varandra. Båda är hängivna esperantister.

酒枝英志

Snyggt och prydligt skrev Hidejoki Sakaeda sin namnteckning, som var och en kan läsa härövan. Man bör förstås ha någon kännedom om de japanska skrivtecknen.

Mr Hidejuki Sakaeda, 24 år och student från Tokyo, dök på onsdagsmorgonen upp i Falköping i sällskap med ordföranden i Skaraborgs FN-kommitté hr Lennart Aberg från Skövde, den senare tillika välkänd esperantist, Hrr Sakaeda och Aberg talade esperanto med varandra varpå hr Aberg på oförväntad västgötiska delgav oss anledningen till att denne österlänning hamnat på våra breddgrader.

Sakaeda lämnade Tokyo och därvarande Waseda-universitet redan i höstas och reste via Sovjetunionen till Köpenhamn för att under några år studera nordisk litteratur och nordiska språk. En examen i litteratur har han för övrigt redan avlagt i Tokyo, där hr Aberg blev bekant med honom vid världsesperantisterna kongress i fjol.

På inbjudan av FN-kommittén håller Sakaeda föredrag i skolorna om Japan. I tisdags gästades Thaholm, på onsdagen var det alltså Falköping och i dag får skolbarnen i Hjo stifta bekantskap med denne blide japan.

Han berättar om sitt land och folk — om seder, bruk, religion,

byggnadsstilar och mycket annat och visar därtill ljusbilder. På detta sätt kommer barnen i kontakt med fjärran östern på ett helt annat sätt än vad deras läroböcker kan förmedla. I Falköping var det klasserna 6, 8 och 9 som fick höra Sakaeda, och efter föredraget ställa frågor till honom. Det kan nämnas att de yngsta, 6-orna alltså, var betydligt mer frägvisa än sina äldre kamrater.

Protestantism i Japan

Mr Sakaeda berättade för vår medarbetare att hans fader är lärare vid Waseda-universitetet i Tokyo och dessutom protestantisk präst, vilket är något ovanligt. Protestantismen kom till Japan på 1850-talet. Det är fortfarande fråga om en mycket liten sekt vars arbete mest liknar frikyrkornas i Sverige. I den stadsdel i Tokyo där Sakaeda bor finns inte mindre än sex små protestantiska kapell.

Japanerna är rädda för ett nytt storkrig, säger Sakaeda, och förstår mycket väl hur lätt kriget i Vietnam kan bli gnistan som tändar en ny världsbrand. Amerikanerna bombar ju bl. a. nära den kinesiska gränsen. A andra sidan förstår han mycket väl hur svårt det är för amerikanarna att dra sig ur spelet. Inte minst av den anledningen att vissa amerikanska kapitalintressen kan ha nytta av att vietnamkriget hålls igång.