

# Ung japan gav skövdeförening handgriplig judo-demonstration

— Danskarna är glada och livliga, norrmännen väldigt intresserade av gymnastik och svenskarna... nej, jag säger inget så länge jag är kvar här!

Så svarade den 24-åriga japanske universitetsstudenten Hidejuki Sakaeda, när han efter fyra månaders vistelse i Skandinavien på onsdagen åter kom till Skövde och som esperantoklubbens gäst bland annat fick frågan om han funnit någon skillnad mellan de skandinaviska folken.

För 30-talet klubbmedlemmar och på sin perfekta och vackra esperanto presenterade han sina intryck, berättade med svarta tavlan hjälp om de japanska skrivtecknen och demonstrerade L. o. m. judo, jiu jitsu och andra japanska specialiteter på skövdesesperantisterna...

### ● — Vi "producerar" studenter!

Under sina studier vid Köpenhamns universitet hade han haft tillfälle se skillnaden på västerländska och japanska universitet, berättade han.

— Hos oss närmast "producerar" vi studenter, och det i sådana mängder att lärarna inte hinner ägna någon som helst personlig omsorg om eleverna. Betygsättningen är ibland något av ett lotteri! De japanska universiteten är väldiga, och inga skandinaviska kan till storleken jämföras med dem.

### ● Mött även annan ungdom än långhårig

Tack vare esperanto har den unge japanen kunnat resa omkring litet varstans i Norden ända till Sundsvall i norr. Han har gjort en mängd föreläsningar inför en — som han sade — mycket älskvärd publik. Även här i länet har han med Skövde esperantoklubbens ordförande Lennart Aberg som tolk åkt omkring och hållit föredrag om Japan vid flera skolor i FN-föreningens regi.

— Lyckligtvis har jag också fått gästa folkhögskolor, berättade han, annars hade jag lätt kunnat få det intrycket av svensk ungdom, att de alla har långt hår och amerikanska soldatjackor!

### ● Atombombens följd:

Barn föds med två huvuden Med hjälp av ljusbilder gav den japanske gästen också nya glimtar från sitt land och berättade om

☆ 10-miljonerstaden Tokio, som ökar med en halv miljon invånare om året och är så väldigt att ingen japan kan anse städer som Köpenhamn och Stockholm som storstäder.

☆ Det japanska folkets härstamning som tycks vara mongolisk eftersom 85 procent av alla nyfödda får den s. k. "mongoliska fläcken" vid höften — men urinvånarna Aino-folket saknar denna "fläck" och är blåögt och tros vara av europeiskt ursprung!

☆ Toleransen mellan skilda religiösa riktningar som tillåter kristna, buddistiska och shintoistiska altare i samma hem.

☆ De japanska hustrurnas undergivenhet under mannen, som förbjuder dem att gå bredvid denna på gatorna — ja, de får inte ens trampa på mannens skugga, och de har namn som betyder "hon är hemma" eller "hon som bor djupt inne i huset".

☆ De båda atombombernas förlänta verkningar som gör att hundratalet människor alltjämt dör om året av skadorna och att misbildade barn med tre ögon eller två huvuden föds.



Hidejuki Sakaeda från Japan har fått L. o. m. en så vältränad gymnast som Skövde esperantoklubbens Bertil Johansson i gungning med hjälp av judo...

☆ Den japanska varvsindustrin, som visserligen är världens största men som inte bygger några som helst passagerarfartyg. Den gamla passagerarflottan ligger på Stilla havets botten, sänkt där under kriget, och inga statliga subventioner ges till nya, eftersom man med tanke på de långa avstånden tycker det är bättre att satsa på flyget.

Texto.



Den japanska texten här betyder:  
Till Skövde Nyheter.  
Jag tar tillfället i akt att skicka Er stora läsekrets en hälsning och samtidigt lyckönska stadens ledning. Här i Skövde känner jag mig redan hemma. Staden är vacker och dess befolkning mycket vänlig. Med sitt vackra berg och övriga omgivning kan Skövde säkert bli en framstående turiststad. Varför inte satsa på att göra staden bekant ute i världen?  
Hidejuki Sakaeda.  
Fotnot  
Texten bör bli en bra läsövning i japanska. Börja upptill och läs nedåt. Men starta läsandet i övre högra hörnet.  
Red.