



Här ses fr v kassören Ove Krantz, distriktsordförande Olle Olsson, distriktssekreterare Elisabet Nilsson, förbundsordförande Jan Ströme, föredragshållaren Poul Thorsen, jugoslaviske språkläraren Vogré samt Axel Helm och Sören Sandqvist, Hästveda.

Esperantodistriktet höll årsmöte med Hästveda-klubben som värd

Det talades ömsom svenska och ömsom världsspråket Esperanto i Hästveda centralskolas aula på söndagen, då esperantister från hela skåneprovinsen jämte några representanter från det för alla sportfiskare välkända Svängsta borta i Sveriges trädgård träffade samman till distriktsstämma, med yngsta klubben, Hästveda Esperantoklubb, som värd och arrangör för den trevliga inramningen till stämmoförhandlingar och föredrag.

Estraden var prydd med en stor kuliss med de fem världsdelenarna med djur och människor i naturtrogen utstyrelse och omgivning samt med den femuddiga gröna esperantostjärnan lysande över hela jordklotet. Den svenska blågulä och esperantos egen fana var med Ordföranden i hästvedaklubben, folkskollärare Sören Sandqvist, hälsade stämmombuden välkomna till Hästveda. Ordföranden i skånedistriktet, speciallärare Olle Olsson, Lund, öppnade stämman och berörde esperantos arbete och framgångar på skilda håll i både Sverige och världen i övrigt. Naturligtvis hölls hälsningstalen på esperanto medan stämmoförhandlingarna fördes på svenska.

Några av de debattlystna esperantisterna föredrog emellanåt att säga sitt hjärtas mening om aktuella angelägenheter i distriktet på det språk man pratar sinsemellan och som man försöker få ännu mera utbrett. Till att leda dagens förhandlingar utsågs distriktsordföranden Olle Olsson.

Av styrelsens verksamhetsberättelse framgick att det tillsammans med Svängstaklubben finns jämnt tio klubbar i distriktet med sammanlagt 463 medlemmar, vilket är en ökning med 31 jämfört med föregående år. Vidare finns inom distriktet 30-talet medlemmar som är direktanslutna till förbundet. Störst är förstas malmöklubben med 193 medlemmar.

Livlig kursverksamhet bedrivs, och ett par internationella lärare bl.a. sinjorina Major, London, har hållit längre och kortare kurser i Malmö, Lund, Hälsingborg och Es-löv. Nybörjar- och fortsättningskurser har förekommit i Hästveda, Höör, Lund, Malmö, Svängsta och Ystad samt särskilda ungdomssektioner i Lund, Malmö och Ystad. Vid en av distriktet anordnad veckoslutskurs i Malmö medverkade docent Pragano från Amsterdam, redaktör Köhlmän, Köpenhamn m.fl.

För esperantoungdomarna har en egen tidning Kvinpinto utgivits. Distriktet firade även i följt sitt 30-årsjubileum. Räkenskaperna balanserade på 5.055 kr, utvisande en behållning på 3.666 kronor.

Till ordförande i distriktet för 1966 omvaldes Olle Olsson och även i övrigt blev det omval. Till

ledamöter av styrelsen för två år utsågs sålunda folkskollärare Elisabet Nilsson, Trelleborg, föreståndare Hjalmar Andersson, Malmö, och kontorist Karin Strandberg, Lund. Kvarstående är folkskollärare Karla Olsson, Ystad, maskinmontör Ove Krantz, Malmö, samt f. järnvägstjänsteman Gustav Bengtsson, Hälsingborg. Till revisorer omvaldes herrarna Lennart Lundell och Torsten Lund, Malmö. Till ombud vid förbundskongressen i Skövde under pingsthelgen utsågs distriktsordförande Olle Olsson och han fick också förnyat förtroende tillsammans med Olle Persson Trelleborg som ledamot av Samarbetskommittén för FN-information i distriktet.

Årsavgiften till distriktet för 1966 höjdes från 25 öre till 50 öre. Stipendier om 200 kr. uppdelat på två stipendiater, beslöt man också om för innevarande år, jämte 100 kr. till studentklubben i Lund för information bland studenterna. Avslag blev det däremot om anslag med 100 kr. till propaganda för esperanto på Skånemässan. Vissa mindre ändringar av stadgarna fastställdes. Förslaget om en central informationsledare i distriktet bifölls och styrelsen fick i uppdrag att utse denna. Nästa års stämma förlades till Ystad.

Stämman avslöts med en intressant reseskildring av lektor Poul Thorsen, Köpenhamn, från Marocko och Tunisien med färgfilm och originalmusik.

Norra Skåne 21/3 1966