

30-3-66.

Tidn. Sk. Län. Esperantokongress i Skövde i pingst

Skövde och Budapest stod i blickpunkten när länets esperantister på lördagen var samlade till årsmöte på Studiegården i Skövde. Årets svenska esperantokongress blir nämligen i Skövde under pingsten, och om den gavs informationer som synes utlöva att det blir en verkligt festlig jubileumskongress. Vad Budapest beträffar blir där årets världskongress, och inför den lämnades uppgifter om en planerad stor gruppresa och visades ett bildband i färg från den ungerska huvudstaden.

Distriktets årsrapport kunde berätta om tämligen livlig verksamhet i Skövde, Lidköping och Falköping. Av de utländska besöparen Hidejuki Sakaedas uppsöken har särskilt den unge japansktalige långt utanför esperantisternas egen krets.

Insamlingen till Frits Lindéns fond såsom minne av den bortgångne kände Töreboda-esperantisten har inbringat 1.800 kr, som skall användas till ungdomsverksamhet.

Till ny distriktsordförande valdes Lennart Aberg, Skövde, efter Harry Carlsson, Falköping, som av sagt sig och nu hyllades med bland annat blommor för sitt mångåriga arbete. Styrelsen i övrigt omvaldes och består av Ake Blomberg, Lidköping, Ebbe Dybjer, Falköping, Börje Andersson, Skövde, och Alf Johansson, Lidköping. Ny studieledare blev Gunnar Ringh, Skövde. Som styrelsesuppleanter omvaldes Carl-Erik Carlsson, Stora Levene, Bertil Johansson, Skövde och Asta Aronsson, Falköping.

Distriktssekreteraren A. Blomberg lämnade en redogörelse för språklaboratoriernas verksamhet och fäste uppmärksamheten på de möjligheter undervisningen i esperanto har i denna form av "individuell undervisning i grupp". Lennart Aberg kompletterade med att skissera en fascinerande bild av framtidens undervisning. Han berättade också om den stundande svenska kongressen i Skövde, förbundets 60:e. En talare där blir en indisk esperantist, och bland de många arrangemangen kan nämnas en kammarkonsert i Varnhems kyrka. Hr Aberg betonade också de utmärkta förbindelserna med länets FN-kommitté.

Den nye studieledaren Gunnar Ringh kåserade med hjälp av vackra färgbilder om Budapest.

Onsdagen den 20 april 1966

ESPERANTO SOM INTERNATIONELLT IDROTTSspråk?

I ett öppet brev till Internationella olympiska kommittén har kända ungerska idrottsmän värdjat om att esperanto görs till officiellt språk vid internationella idrottstävlingar.

Brevet publicerades i tidningen Nepszava och är underskrivet av bland annat några olympiasegrare och av ledare i de största ungerska idrottsklubbarna. De understryker behovet av ett interna-

SKÖVDE NYHETER

tionellt språk när idrottsmän från skilda länder kommer samman vid tävlingar.

Enligt Budapests radio — som har dagliga sändningar på esperanto — har Internationella olympiska kommittén redan lämnat ett första svar på det öppna brevet. I svaret framhålls att kommittén skall ta upp frågan till behandling vid sitt kommande sammanträde i Rom.

GÖTEBORGS-POSTEN

Fredagen den 22 april 1966

Esperantojubileum

Malmö (TT): Malmös Esperantoförening — Klubo Esperantista de Malmö som den heter på esperanto — firar på lördagen sitt 60-årsjubileum med en fest i Malmö. Klubben är med sina omkring 200 medlemmar landets största och livaktigaste.

Högstidalet hålls av riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla, ledamot av esperantorörelsens internationella kommitté. Skådespelerskan Martha Collander föredrar dikter på esperanto. Där efter utdelas Svenska esperantoförbundets diplom till ett antal medlemmar.

SKÖVDE NYHETER

Fredagen den 29 april 1966

LENNART ABERG HÅLSAR FRÅN 27 GRADER I TUNISIEN

Vi har väl alla varit glada över och njutit av det härliga vårvädret de senaste dagarna. En som haft det ännu ljuvligare är emellertid FN-distriktets, Esperantodistrikts m. m. ordförande Lennart Aberg i Skövde, som skickat ett vykort till redaktionen med moské, minaret och andra orientalska attribut från Tunisien. Där är 27 grader i skuggan, och han badar varje dag i Medelhavet.

När man hör Sveriges radios kortvägssändningar med dagliga rapporter om kylan, blåsten och de eviga lågtrycken över Götaland, då uppskattar man i allra högsta grad Afrikas sol och värme! skriver han på sitt vykort.

Men posten från Tunisien går långsamt, och kortet var skrivet redan den 17 april — därefter har vi som bekant fått ett helt annat väder här hemma...

Lennart Aberg är i Tunisien i en 30-mannadelegation från Svenska FN-förbundet och SIDA. De 30 är deltagare i en kurs för "upplysare" i u-landsfrågor och bistandsarbete.

Vi får varje dag tillfälle till besök, diskussioner och information om aktuella uppbyggnadsprojekt i Tunisien, t. ex. om jordbruk, industri och skolväsende, skriver han. Det är allt insatser som kommer att betyda mycket för landets utveckling och en människovärdigare framtid för folket i gemen. Vårt svenska SIDA har en del projekt igång, bl. a. en skola för fiskerinäringen. Redan andra dagen fick gruppen träffa samman med skolans svenska yrkeslärare.

Men om skolväsendet får esperantisten Aberg själv de bästa informationer genom en lärare i Gabes, en bland mina Esperanto-talande vänner som finns jorden, runt, konstaterar han vidare.