

H S Hermod studieledare när Malmö fick nytt språk

För sex decennier sedan var det dags för ett nytt världsspråk att slå rot i Malmö. Då hade esperanto — skapat av den polske ögonläkaren och språkmannen Ludvig Zamenhof år 1887 — redan hunnit bli så populärt att malmöbon Karl G Billquist, bland annat direktör för stadens idrottsplatser, ställde sig i spetsen för bildandet av en esperantoförening — för övrigt en av de äldsta i Sverige och även äldre än förbundet.

Initiativtagaren till Malmö esperantoförening — Karl G Billquist — blev också dess förste ordförande och som studieledare ledde den kände malmöbon direktör H S Hermod föreningsmedlemmarnas förkovran i det nya språket.

Nu har det alltså gått sextio år sedan dess och det är tid för jubileum. Detta firas på lördag med musik, tal, diplomutdelning och för övrigt ett välkomponerat jubileumsprogram.

IDO KONKURRENT

Svärigheter blev det redan efter ett par år för föreningen, då **Ido** uppträdde som konkurrent på arenan och vållade en del förvirring och oro bland världsspråkshängarna i vår stad. Men en skara hängivna medlemmar lotsade föreningen lyckligt genom krisen.

Besvärigheter fanns det också i fortsättningen, då intresset för ett internationellt språk tidvis var ringa. Men efter första världskrigets slut 1918 kom den verkliga renaissance. Då hölls i Göteborg en Skandinavisk esperantokongress och från Malmö deltog fil mag John Peterson och hr Erik Andersson. Det var dessa två, som väl hemkomna från kongressen med ny entusiasm och nya impulser satte i gång en informations- och kursverksamhet, vars resultat inte låt vänta på sig.

År 1935 blev riksbankstjänsteman Jan Ströme föreningens ordförande, och under hans energiska ledning och med hjälp av hängivna medarbetare som Helge och Ester Andréén, Wilh Johanson, Gösta Henriksson m fl fortsatte föreningen sin lugna utveckling.

Ett viktigt steg i föreningsarbetet under denna period var inrättandet av ett eget studiehem 1935 med plats för kursverksamhet, sammanträden och föreningens värdefulla bibliotek och arkiv.

I november förra året kunde man också flytta in i ett nytt studiehem med större och ännu mera ändamålsenliga lokaler belägna på Kronborgsvägen 10.

VARLDSKONGRESS I MALMÖ

Föreningen anordnade den 33 världskongressen här i Malmö 1948, då vår stad under den första veckan i augusti blev samlingsplatsen för cirka 1.500 esperantister från ett 30-tal länder för vilka Malmö stadsteater under dessa dagar blev ett verkligt esperantocentrum.