

Sextio års världsspråk i Malmö blev hyllat



Ordföranden i Malmö esperantoförening, G. Schaedel, flankeras på bilden av förbundets ordförande Jan Ströme och veteranen i föreningen Gösta Henriksson.

— Låt oss inte bara bli ordets hörare utan också dess görare, manade riksdagsman E Dahl, Uddevalla, när han festtalade vid Malmö esperantoförenings 60-årsjubileum på lördagen. Han påpekade också vikten av att vi håller idealiteten levande och genom vårt arbete för världsspråket bygger upp fredens bålverk nationerna emellan. Musik samt hälsningstal av klubbens ordförande G Schaedel inledde det digra jubileumsprogrammet.

Över två hundra medlemmar kan Malmö esperantoförening redovisa i sin arbetsfyllda verksamhet och det var åtskilliga både veteraner och yngre medlemmar som mött upp för att hylla sextioårsdagen.

Bland gästerna märktes ordföranden i Svenska esperantoförbundet,

Jan Ströme, som själv varit medlem i Malmöföreningen sedan 1932, samt ordföranden i Köpenhamns esperantoförening, Gustaf Kuhlman. Dessa båda jämte riksdagsman Dahl, som festtalade, ingår också i Komitato de UEA — alltså den universella esperantofederationen.

Mött upp hade också några av de förutvarande ordförandena i Malmö esperantoförening och här sågs bl a fru Ester André, Per Törnegrén och Hjalmar Andersson. Äldst bland esperantisterna när det gällde medlemsår var nog Gösta Henriksson, som varit med i närmare fyrtio år av de sextio föreningsfirade. På programmet stod musik med trumpetsolo av K Griffors och skådespelerskan Martha Colliander läste ett par dikter på esperanto.

Innan gästerna från när och fjärran haft ordet för hyllning av jubilarerna bjöds en festsupé och under denna blev det även tillfälle att hylla de äldre medlemmarna i föreningen.

Följande erhöll diplom från Svenska esperantoförbundet för mer än 25 års medlemskap i föreningen:

Nils Bergstrand, Ester André, Hjalmar Andersson, Nils Lövander, Ester Vallin, Frans Rasmusson, Maria Persson, Helga Atlas, Jan Ströme, Oscar Runerheim, Ida Åkesson, Anna Andersson, Signe Andersson, Anna-Greta Ströme, Sture Bergström, Agda Paulsson, Sixter Clausson, Erik Fredin, Agnes Bergström, Otto A Nilsson, Olof Glemming, Alve Persson, Sven Sundin, Lennart Magnusson, Ebba Bergstrand, Dagny Ekelund, Sten Bergman, Luzzi Lundberg, Carl Klan, och Käthe Regander.

23 april 1966

Esperantister 60-årsjubilerar

Malmö esperantoförening — Klubb Esperantista de Malmö som den heter på esperanto — firar på lördagen sitt 60-årsjubileum med en fest i Malmö. Klubben är med sina omkring 200 medlemmar landets största och livligaste.

Högtidsstalet hålls av riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla, ledamot av esperantorörelsens internationella kommitté. Skådespelerskan Martha Colliander föredrar dikter på esperanto. Därefter utdelas Svenska esperantoförbundets diplom till ett antal medlemmar.

Malmö esperantoförening bildades 1906 genom initiativ av Karl G Billquist, direktör för stadens idrottsplatser. Studieledare blev den på korrespondensundervisningens område kände direktör H S Hermod. Ordförande är nu ingenjör Günther Schaedel.

Föreningen har under årens lopp anordnat kurser för tusentals personer, haft föreläsningar av esperantister från ett antal länder och var 1948 värd för världsförbundets kongress. Mer än 1 700 representanter för ett 40-tal länder deltog i Malmö-

kongressen. Föreningen har eget studiehem och bibliotek samt har mycket aktivt deltagit i arbetet inom esperantorörelsen.

Nyborjarkurs i esperanto i Malmö startar i morgon tidag kl 19.30 i Borgarskolan, ingång Thottsgatan, sal 203.

S. D. S.

12 — Måndag 26 september 1966

Fem nationer på malmöträff

Representanter för fem olika nationer hade mött upp, när Skånes esperantodistrikt på lördagskvällen arrangerade en sammankomst i Malmö. Talare vaar J Guillaume från Frankrike och Asvinkumar från Indien.

Om Frankrike berättade hr Guillaume, själv medlem av UEA-komitato — den internationella esperantorörelsens huvudorgan. Talaren, som genom sin verksamhet såsom representant för sju franska musikfirmor ofta besöker Skandinavien, gjorde sitt intressanta anförande om franska städer och turistorter ytterligare sevärt med en rad vackra färgbilder.

Indiern Asvinkumar, som studerat matematik för sin doktorsgrad, visade sig trots sin ungdom — 24 år — vara väl insatt även i de sociala och andra förändringar som skett i Indien efter frigörelsen. Själv hade han åtskilliga års studier i Banaras och Allahabad i Indien bakom sig innan han kom till Amsterdam där han fick kontakt med esperanto, som han talat bara i tre år — men trots detta behärskade talets gåva till fulländning under sin föreläsning om religioner, kaster och andra indiska problem.

Speciallärare Olle Olsson, Lund, distriktets ordförande, framförde ett tack från auditoriet, som bland sig kunde räkna åhörare från Japan, Holland och andra länder.