

Esperantisterna i Malmö firar 60-årsjubileum

Malmö esperantoförening eller Klubb Esperantista de Malmö som den officiellt heter på esperanto kan i år fira 60-årsjubileum. Detta sker med en högtidlighet på restaurang Residens den 23 april, varvid riksdagsmannen, rektor Einar Dahl, Uddevalla, håller högtidstalet.

Föreningen bildades den 12 april 1906. Många är de utländska gäster och föredragshållare, som under årens lopp gästade föreningen. Det ger inte minst föreningens gästbok besked om. Av händelser från gångna år kan nämnas UEA:s eller Världsförbundets kongress i Malmö år 1948. Mer än 1700 deltagare från 40-talet länder deltog i kongressen, som fick stort utrymme i radio och tidsningspress.

Föreningen disponerar nu en ny lokal vid Kronborgsvägen, efter att under 35 år hyrt lokal vid Kamrerargatan. Föreningen har 196 medlemmar och målsättningen är som tidigare: Vidgat internationellt arbete, förståelse mellan folken, de små folks språkliga och kulturella rättigheter, det lätta internationella språket esperanto vid sidan av modersmålet i skolorna.

ESPERANTOKONGRESS I BUDAPEST

1966 års världskongress äger rum i Budapest, Ungern under tiden 30 juli - 6 aug. Årets kongress blir den 51:a i ordningen, och står under beskydd av Ungerns vicepresident Odón Kishazi. Deltagare från ett 35-tal länder har hittills anmält sig till kongressen. Ungerska radion har med anledning av kongressen beslutat att från februari månad, fram till kongressen, utöka sin sändning på esperanto, från en gång i veckan, till daglig sändning. Sändningstid är kl. 20.30 och mellanväg 240, samt kortväg 416 och 481 kan användas för att höra dessa program.

60 i Malmö fyller 60 år i april

Den 12 april 1906 bildades Malmö Esperanto-förening - eller Klubb Esperantista de Malmö, som det officiellt heter på esperanto. Föreningen firar sin 60-åriga tillvaro på Residens lördagen den 23 april. Den inom esperanto-kretsar kände riksdagsmannen, Rektor Einar Dahl, Uddevalla, håller jubileumstalet.

Många är de gäster och föredragshållare som under årens lopp gästade föreningen. Av händelser från gångna år kan nämnas Världsförbundets kongress i Malmö 1948. Mer än 1700 deltagare från 40-talet länder deltog i kongressen. En ny lokal vid Kronborgsvägen, har föreningen lyckats erhålla, efter att under 35 år hyrt lokal vid Kamrerargatan. Föreningen har 196 medlemmar, och målsättningen är som tidigare: Vidgat internationellt arbete, förståelse mellan folken, de små folks språkliga och kulturella rättigheter, samt det internationella språket Esperanto vid sidan av modersmålet i skolorna.

Esperantisterna i Malmö firar 60-årsjubileum

Malmö Esperantoförening firar i år sitt 60-årsjubileum. Föreningen samlades den 12 april 1906 vid ett möte på Odd-Fellow-orden, där initiativtagare Karl E. Billquist, valdes till föreningens förste ordförande. H. S. Hermod blev studieledare, och under hans ledning började man bedriva kurser i esperanto.

Besvärigheter blev det första tiden, då intresset för ett internationellt språk var mycket ringa och det var egentligen först efter första världskriget 1918, som det blev verkligt fart på föreningens verksamhet.

Två medlemmar, fil. mag. John Peterson och hr Erik Andersson, som deltagit i en Skandinavisk Esperantokongress i Göteborg startade en informations- och studieverksamhet som gav gott resultat. Erik Andersson var under flera år föreningens ordförande och kursledare.

Eget bibliotek

1935 blev riksbankstjänsteman Jan Strömme ordförande, och under hans energiska ledning utvecklades föreningen till landets största och mest livaktiga.

Ett viktigt steg i föreningsarbetet var inrättandet av ett eget studiehem 1935, dit man kunde koncentrera verksamheten. Där placerades också föreningens bibliotek, som omfattar cirka 2.900 nummer. Intill minst under världskriget blev det

ta studiehjem en samlingsplats och en sammanhållande faktor i det ideella arbetet.

Föreningen fick det hedrande uppdraget från Universella Esperantoförbundet att 1948 stå som värd för 33:e världskongressen. Malmö blev då under en vecka i augusti samlingsplatsen för cirka 1.500 esperantister från ett 30-tal länder, för vilka Malmö Stadsteater under dessa dagar blev ett centrum för sammanträden, diskussioner, teaterföreläsningar, konserter m. m.

Fest nästa lördag

Följande personer har under de senaste 15 åren beklätt ordförandeposten i föreningen: Fru Ester Andrén, Ing. Per Törnegen, avd-först. Hjalmar Andersson och fr. h. ing. Günther Schaedel. I november förra året flyttade föreningen in i ett nytt studiehem med större och ändamålsenligare lokaler i Kronborgsvägen 19.

Föreningens 60-årsjubileum kommer att högtidliggöras med en festsupp på restaurang Residens, lördagen den 23 april. Riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla, ledamot av Internationella Esperanto-Kommittén, kommer att hålla högtidstalet.

Malmö esperanter firade sina 60 år



Fr. v. Jan Strömme, ordf. i Sv. Esperantoförening, Gösta Henriksson, veteran i Malmö Esperantoförening, Günther Schaedel, ordf. i Malmö Esperantoförening och riksdagsman Einar Dahl, ledamot av esperantoförbundets internationella kommitté på Malmö Esperantoförbundets 60-årsjubileum.

— Vi måste hålla idealiteten levande och genom att arbeta för ett världsspråk bygga upp en fredlig samlevnad mellan folken. sade riksdagsman Einar Dahl Uddevalla i sitt festtal när Malmö esperantoförening firade sitt 60-årsjubileum i veckobladet. Klubbens ordförande Günther Schaedel hälsningstalade för de över tvåhundra medlemmarna som hade samlats.

Bland gästerna märktes ordföranden i Svenska esperantoförbundet,

Jan Strömme, som själv varit medlem i Malmöföreningen sedan 1932, samt ordföranden i Köpenhamns esperantoförening, Gustaf Kuhlman. Dessa båda jämte riksdagsman Dahl, som festtalade, ingår också i Komitarré de UEA - alltså den universella esperantofederationen.

Mött upp hade också några av de förutvarande ordförandena i Malmö esperantoförening och här sågs bl.a. fru Ester Andrén, Per Törnegen och Hjalmar Andersson. Aldrig bland esperantisterna när det gällde medlemsår var nog Gösta Henriksson, som varit med i närmare fyrtio år av de sextio föreningen firade.

På programmet stod musik med trumpet solo av K. Griffors och skådespelerskan Martha Collander läste ett par dikter på esperanto.

Innan gästerna från när och fjärran haft ordet för hyllning av jubileum bjöds en festsupp och under denna blev det även tillfälle att hylla de äldre medlemmarna i föreningen.

DIPLOM

Följande erhöll diplom från Svenska esperantoförbundet för mer än 25 års medlemskap i föreningen: Nils Bergstrand, Ester Andrén, Hjalmar Andersson, Nils Lovander, Ester Vallin, Frans Rasmusson, Maria Persson, Helga Atlas, Jan Strömme, Oscar Runerheim, Ida Åkesson, Anna Andersson, Signe Andersson, Anna-Greta Strömme, Sture Bergström, Agea Paulsson, Sixten Claussen, Erik Fredin, Agnes Bergström, Otto A. Nilsson, Olof Glemmingar, Alve Persson, Sven Sundin, Lenhart Magnusson, Ebba Bergstrand, Dagny Ekelund, Sten Bergman, Luzzi Lundberg, Carl Klang och Käthe Bergander.