

Torsdagen den 12 maj 1966

Esperanto

Trelleborgs Esperantoklubb har möte i morgon fredag kl 19.30 på Hemgården. Val av ombud till förbundsmötet, som äger rum i Skövde under pingsthelgen. Därvid kommer även Svenska Esperanto-Förbundets 60-årsjubileum att högtidlighållas.

Söndagen den 22 Maj 1966

Esperantoförbundet
sextioårsjubilerar

Svenska esperantoförbundet håller under pingsthelgen sin sextionde årskongress i Skövde. Representanter för föreningar och distrikt i Sverige samt Esperantoorganisationer i de skandinaviska länderna deltar. Dr Asvinikumar, Indien, har inbjudits som gästföreläsare över ämnet "En indier ser på Europa". I ett särskilt jubileumsprogram lämnar hedersordföranden i Världsesperantoförbundet, Ernfrid Malmgren, Stockholm, några glimtar från det svenska förbundets historia.

Lördagen den 28 maj 1966

Esperantister
från 10 länder
till Skövde

Cirka 200 esperantister väntas komma till Svenska Esperanto-Förbundets jubileumskongress, den 60:e, i Skövde under pingsten. Bland dem är också utländska gäster från Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Tjeckoslovakien, Polen, Indien och Japan.

Generalpoststyrelsen har ordnat med en särskild poststämpel under de tre kongressdagarna. Skövde Esperantoklubb har fått en mängd beställningar på bland annat förstadagskuvert från esperantister och filatelister i hela världen. Hälsningar till kongressen har också kommit från skilda håll, bland annat från USA och Sovjet.

Kongressarrangemangen är förlagda dels till kulturhuset, dels till Hotell Billingen, men det blir också utflykter till bland annat Husaby 1100-talskyrka, där på annandagen en musikgudstjänst hålls på Esperanto. Det blir också konsert med barockmusik av Rodricks kammarorkester i Skövde. En norsk skolmusikkår från Skövdes vänort Halden kommer att bjuda kongressdeltagarna och skövdeborna på musik på Odenplatsen framför kulturhuset.

Högtidstalare vid jubileumsfesten på pingstdagens kväll blir förre ordföranden i den internationella Esperanto-rörelsen Ernfrid Malmgren, Stockholm. Tidigare på pingstdagen kåserar kongressens indiske gäst, doktor Asvin Kumar, på Esperanto över ämnet »Hindo rigardas Eüropo» vilket översatt till svenska betyder »En indier ser på Europa».

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning

Onsdagen den 25 Maj 1966.

Rodricks ger kammarkonsert
i Husaby för esperantister

Känd för skaraborgarna är sedan två år Bengt Rodricks kammarorkester — "ett unikum inom länets musikliv" som det sagts. Under pingsten skall denna kammarorkester ge en barockkonsert i Husabys ärevärdiga 1100-talskyrka inför ett auditorium från hela landet och dessutom med internationellt inslag från nio andra länder, närmare bestämt deltagarna i esperantisternas rikskongress i Skövde.



Bengt Rodrick

Dessa samlas nämligen på annandagen till gudstjänst i Husaby med predikan på esperanto av kyrkoherde Gunnar Edberg, Barsebäck. Före predikan presenterar Rodricks kammarorkester musik från barockens tidevarv.

Från början var det meningen att konserten och gudstjänsten skulle hållas i Varnhems klosterkyrka, men

då det visat sig att den brunna orgelläktaren där inte hinner bli färdigreparerad, har man flyttat det hela till Husaby, som för den historiskt medvetet intar samma ställning som Varnhem. Det var ju vid Husaby källa alldeles intill den sedan på 1100-talet uppförda kyrkan som Olof Skötkonung omkring år 1000 döptes såsom Sveriges förste kristne konung. Rodricks kammarorkester bildades 1963 och har sedan dess en lång rad uppmärksammade framträdanden bakom sig. Märklig är orkestern på flera sätt — bland annat därför att dess 20 medlemmar är så ideellt lagda att de spelar helt utan gager och enbart "för nöjes och välgörenhets skull". Utan ett öres reseersättning får medlemmarna till repetitionerna varje vecka och till konserterna — "polis-kommissarien från Skövde, latinadjunkten från Mariestad, mätningsteknikern från Lidköping, urnakarn från Hjo".

Repertoaren omfattar i huvudsak barockmusik av kompositörer som Vivaldi, Pergolesi, Albioni och Buxtehude, men man spelar också Haydn, Mozart och Grieg.

Klippt ur Smålandspost

den 31 maj 1966.

Esperanto.

SKÖVDE: De nästan tusenåriga valen i Husaby kyrka vid Kinnekulles fot ekade på annandagen av psalmsång på esperanto. Det historiska lilla templet, där Sveriges förste kristne konung en gång döptes, räckte inte till för de nära 200 deltagarna i esperantokongressen i Skövde, för bygdens folk och för turister. Kyrkoherde Gunnar Edberg predikade på esperanto och Rodricks kammarorkester från Skövde gav från kyrkans kor en barockkonsert. Esperantister från tio länder, däribland Japan och Indien, studerade med intresse den traditionsrika kyrkan.

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING

Tisdag 31 maj 1966

Bara esperanto
i Husaby kyrka

SKÖVDE (TT) De nästan tusenåriga valen i Husaby kyrka vid Kinnekulles fot ekade på annandagen av psalmsång på esperanto. Det historiska lilla templet, där Sveriges förste kristne konung en gång döptes, räckte inte till för de nära 200 deltagarna i esperantokongressen i Skövde, för bygdens folk och för turister.

Kyrkoherde Gunnar Edberg predikade på esperanto och Rodricks kammarorkester från Skövde gav från kyrkans kor en barockkonsert. Esperantister från tio länder, däribland Japan och Indien, studerade med intresse den traditionsrika kyrkan.