



25 maj 1966

En ovanlig kongress i Skövde

Tvåhundra från tio länder talar precis samma språk

Kongressen dansade varannan dag och arbetade varannan sade man en gång om den berömda Wienkongressen, samma kan man säga om Esperantokongressen i Skövde nära 200 deltagare från tio länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Italien, Tjeckoslovakien, In och Japan. Men varken någon Napoleon eller några s

Alla deltagare har samma språk gemensamt, det språk som de vill göra till världens. Och med lätthet har de unga blonda systrarna Andreasson från Hisingers Kärra underhållit sig med sina nya japanska vänner i dansens virvlar som alla deras svenska kamrater från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder vid sammanträden och kongressarbeten kunnat diskutera med de utländska gästerna.

Trots den internationella atmosfären är det dock först och främst fråga om Svenska Esperantoförbundets jubileumskongress, den 60:e. Vid pingstdagens jubileumsfest höll hedersordföranden i Internationella Esperanto-Unionen Ernfrid Malmgren, Han rels sv

vice ordförande Gösta Lagom till kongressen har Skövdes turistbroschyr k ut på esperanto och red ställts av esperantister i der. Generalpoststyrelsen ordnat med förstadagss och Skövde-Posten har gen översvämmats av best gar på den också från världen.

Till ordförande i Svenska Esperantoförbundet omvaldes riksbankskamrer Jan Ströme, Malmö, och till vice ordförande konsulent Lennart Aberg, Skövde. Till ordförande i Svenska Ungdomsförbundet omvaldes Ingrid Carlsson, Sundsvall. Esperantoklubbens i Halmstad ordförande David Kullberg omvaktade så

"Kongressernas stad" har Skövde blivit — och det är givetvis inte minst det nya kulturhusets förtjänst. Till årets andra kongresser här sluter sig under pingsthelgen en som skiljer sig från dem i så mån att det inte talas svenska där. Svenska esperantoförbundet har lagt sin jubileumskongress, sin 60:e till Skövde under denna helg. Den får deltagare från nio länder förutom från Sverige, däribland så långväga gäster som från Indien och Japan, och ges därigenom en mycket internationell prägel.

Det är inte första gången landes esperantister håller sin landskongress i vår stad. Det skedde även 1939 och 1949. Esperantoförbundet har nämligen i vår stad starka rötter och hade här en av 30-talets främsta inom rörelsen, Emil Falk, känd även som mångårig kommunalman.

Esperanto är som bekant ett försök att skapa ett internationellt världsspråk. Man kan fråga sig om det längre är nödvändigt i en tid, då engelskan ser ut att fylla denna funktion.

Professor Björn Collinder, själv ivrig esperantist, tog upp den saken i en TV-intervju för något år sedan. "Engelskan är en välsignad sak", erkände han men utvecklade i fortsättningen sina synpunkter på varför inte den utan ett neutralt, mera lättlärt språk, måste vara en bättre lösning. Man kan ju också försöka tänka sig en kines och en ryss tala med varandra på engelska.

Men så många årtionden som esperanto nu funnits — varför et inte kommit längre? otståndet har förklarligt arit hårt från de stora språken, särskilt från tan, som i det gamla Nanas förbund lyckades krokben för esperantis- då dessa trodde sig stå tröskeln till ett allmänt ande. I det nya FN har nto tack vare de "små" s representanter lyckats så kallat "konsultativt", och esperanto är även nt språk inom telegram- en världen över.

ler början av 30-talet sy- relsen ha varit något re än nu. Den var emel- en nagel i ögat på dikta- som Hitler och Stalin, vil- lständigt krossade rörel- sina länder. Nu har den rtid återhämtat sig även ch det kan nämnas att gästerna i Skövde är en entant för den västtyska nsrörelsen liksom att det i antalet skriftliga häls- , som redan kommit till ssen i Skövde, är från och amerikanska espe- er.

st dagarna i Skövde blir ura fyllda av samman- ura arbete, utan tillfäl- l också ges till utfärder st nu så värfagra bygd. pas att de många gäs- rån när och fjärran ok- l kunna ta med sig hem från en ljus och solig rgsbygd.

SKÖVDE NYHETER Måndagen den 6 juni 1966

Flaggorna i topp på Eriksdalsskolan



Efter många års väntan har man äntligen fått upp två flaggstänger nere vid Eriksdalsskolan i Skövde. Lagom till i dag — Svenska flaggens dag — har föreningen Östermalmspojken passat på att skänka en flagga till skolan

och överlämnandet skedde tidigt i morse då "hövdingen" Magnus Andersson och östermalmspojken Lennart Aberg överräckte flaggan till skolan. Det var rektor Bo Malmquist som mottog flaggan o tackade och skolans vägnar. Inför

hela skolans elever gick sedan två flaggor till våders. En sång sjöngs och man hurrade för fosterlandet. Nämnas kan att Svenska flaggens dag i dag firar sitt 50-årsjubileum, varför ceremonien fick lite extra festlighet.