

200 svenska esperantister på succékongress i Skövde

De utländska besökarna uteblev som bekant nästan helt när Skövde i fjol hade sin i hela landet herogatiskt ryktbara kulturfestival. Fler utlänningar i det dyra kulturhuset blev det under den gångna pingsten, när Svenska Esperantoförbundet där hade sin 60:e årskongress. Fastän det var fråga om bara en rikskongress sällade sig till de nära 200 deltagarna från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder många utländska gäster från alla de nordiska grannländerna, Tyskland, Holland, Tjeckoslovakien, Italien, Frankrike, Ungern och Rumänien, ja t o m från så fjärran länder som Indien och Japan.

HÖGTIDLIGT I HUSABY KYRKA

Alla dessa lät under annandagen de nästan tusenåriga valven i Husaby kyrka vid Kinnekulles fot, där Sveriges förste kristne konung Olof Skötkonung en gång döptes, förenjuda av predikan och psalmsång på esperanto. Kyrkoherde G Enberg från Barsebäck svarade för den förstnämnda och en menighet bestående av inte bara esperantister utan även av bygdens folk och turister för den senare. Översättningar hade nämligen delats ut och tydligt var att alla fann esperanto vara ett lätt språk även att sjunga.

FILATELISTISK AKTIVITET

Att umgås med esperanto har även flera ledande Skövdebor fått lära sig. Stadsfullmäktiges ordförande Gustav Lake och vice ordförande Gösta Bonde har deltagit jämte postmästare Sven Lewerén, den sistnämnda bl a därför att postkontoret i Skövde fått mycket att göra med kongressen.

Filatelister från hela världen ville ha den speciella poststämpeln som generalpoststyrelsen ordnat, förstadsbrev och brevmärken i många tusental. Särskilt ryssar och amerikaner lät höra av sig i det avseendet.

Esperantister från 21 länder sände dessutom hälsningar och beställningar på Skövdes turistbroschyr som kommit ut på esperanto, översatt av Skövdeesperantisten S A Jakobsson. Denne hade också skrivit en lysande jubileumsprolog.

INDISK GAST BLEV POPULÄR

Särskilt de båda japanska och den indiske gästen tog kongressen med storm. Den indiske, bara 24-åriga, matematikdoktorn Asvini Kumar gjorde en lika lysande som rolig föreläsning på esperanto om hur en indier ser på det konstiga Europa. Han menade bl a att länder som hans mycket väl tål vid att kallas fattiga i stället för utvecklingsländer. Att vara fattig är ingen skam, sade han, men begreppet utvecklingsland kan missuppfattas eftersom man kan tro att

tusentalet Skövdebor på Odenplatsen framför kulturhuset, när han tackade den norska skolorkester som spelat där till kongressens ära. Av de norska gutterna och pikerna från Halden fick han själv denna stads vapen.

ETT VALKOMMET FÖRSLAG

Den jubilerande kongressens högtidstal hölls av Internationella Esperantounionens hedersordförande Ernfrid Malmgren, Stockholm, som bl a sade att esperantisterna med glädje hälsar den svenska riksdagens förslag att ge UNESCO i uppdrag att företa en undersökning av möjligheterna att använda ett internationellt språk vid sidan av modersmälen. Svenska Esperantoförbundet kan, betonade han, vid sextioårsfirandet blicka tillbaka på en språkrörelse som vunnit stöd av folk i alla samhällsklasser. Esperanto har utvecklats till ett levande internationellt språk prövat på alla områden.

VÄSTERORT

Onsdagen den 8 juni 1966

Gudstjänster på esperanto

Stockholms Rondo de KELI, vilket är uttytt Kristliga Esperantoförbundets Stockholmsgrupp, avslutade terminens verksamhet med en värhögtid i Abrahamsbergskyrkan. Föreningens ordförande redaktör Vilhelm Grahm, Vällingby, höll ett hälsningsanförande, och jur. stud. Kirsti Marttinen från Helsingfors hälsade från de finländska kelianerna samt redogjorde för esperantot arbetet i vårt östra grannland.

Den under hösten och våren arrangerade nybörjarkursen avslutades med en kort lektion, i vilken de nya esperantisterna visade prov på sin förmåga att förstå och tala det internationella språket. I övrigt upptog programmet rikligt med sång och musik samt deklamation, varvid flera av föreningens medlemmar medverkade på ett mycket förtjänstfullt sätt.

En gudstjänst på esperanto hålles i Fenixkyrkans lilla sal, Wallingatan 3 B, söndagen den 19 juni kl. 15, då den ungerske pastorn Jozef Ladó talar.

I söndags företog föreningen sin sedvanliga vårutflykt. Den ställdes i år till Birgittagården i Rimbo, där man uppvaktade esperantoskalden Magda Bohman, som för en tid sedan fyllt 70 år, med tal blommor och verket Divina Comedia på esperanto. Skaldinnan har bl a översatt många psalmer och andliga sånger som sjunges vid esperantogudstjänster och övriga möten. Hemmets gäster och personal blev dagen till ära bjudna på kaffe av den uppvaktade föreningen.

Östra Småland, Kalmar
Lördagen den 4 juni 1966

Kongressar i Budapest

Tore Johansson i Kalmar, kassör i stadens Esperantoförening, nyss hemkommen från esperantoförbundets 60-årsjubileum i Skövde i pingstas, har redan så smått börjat komplettera resväskan. Den sista juli finns han tillsammans med ca 3.000 andra på plats när esperantorörelsen håller världskongress i Ungerns sköna huvudstad Budapest.

Det blir hans 7:e världskongress utan några språksvårigheter — esperanto är ju universellt. Utöver att delta i diskussioner, lyssna på



Inga språksvårigheter.

föredrag och ungdomarnas vältalighetstävling hoppas han hinna med en hel del utflykter under den vecka kongressen varar.

Det internationella inslaget blir naturligtvis stort, men var minns inte så dåligt vid det svenska jubileet heller. Bland deltagarna från tolv länder fanns från vårt hörn av världen utom Tore Johansson också makarna Rönnefors, Kalmar, samt Edsenius och Wikerstål från Nybro.

Matematikstuderande indiern Asvini Kumar från Amsterdam gav i ett föredrag sin syn på västerlandet — både ris och rosor. Japanen Sakaeda, som Nybros esperantister känner väl, fanns också med.

De fick bl. a. vara med om en gudstjänst på esperanto och sjöng "Carma la tero" (Härlig är jorden).

Den kanske blev — om alla talade esperanto...