

Esperanto

Intressant esperantoafton. I Malmö anordnade Skånes Esperantodistrikt under lördagen en föreläsningafton, som på alla sätt var verkligt internationell. Publik från Sverige, Danmark, Polen och Japan fick lyssna till föredrag av hr Jean Guillaume, Frankrike och hr Asvinikumar, Indien. Hr Guillaume inledde med att berätta om sitt vackra Frankrike, och de färgbilder, som han visade, väckte reslust hos åhörarna. Därefter tog hr Asvinikumar till orda. Besöket i Malmö var avslutning på en kort föreläsningsturné i Sverige med avstickare till Norge. Efter ett besök i Amsterdam, där han under de senaste åren studerat matematik, återvänder han till sitt hemland. Hans doktorsavhandling utkommer på två språk, varav det ena är Esperanto. Efter att ha studerat detta språk under endast kort tid ställde han 1964 vid världskongressen i Haag upp i en vältalighetstävlan, som han överlägset vann. Prestationen upprepades i år vid världskongressen i Budapest.

Denna vältalighet fick åhörarna i Malmö ta del av, då Asvinikumar på sitt briljanta och medryckande sätt berättade om de förändringar, som skett och sker i Indien efter frigörelsen. Han berättade om kvinnans ändrade ställning, om det invecklade, numera förbjudna kastväsendet, om kommunikzgjondfnz i Indien, om språkproblemet och mycket mera.

Efter kaffepausen, som följde på föredragen, fick publiken ställa frågor. Allt från religion till vita elefanter berördes. Hr Asvinikumar gav också prov på den indiska litteraturen genom att sjunga och deklamera.

27/9

1966

Trelleborgs

Allehanda