

Onsdagen den 28 september 1966



Ocean High Schools rektor Stephen Poleshuk visar Eva Nordström från Skövde och hennes amerikanska "skolsyster" Sara Jane Moliver tavlan med namnen på de utländska utbyteselever, som skolan haft.

SKÖVDEFlickA CHARMAR AMERIKANSK STAD

"Eva Nordström, a blonde seventeen-year-old from the city of Skövde in southern Sweden" läser vi om i ett litet amerikanskt lokalblad i staden Oceanside i staten New York. Tidningen berättar med foto — återgivet här — att när Ocean High School nyligen började terminen, välkomnade elever och lärare en utländsk utbytes-elev, som skall tillbringa ett läsår vid skolan. Och hon är alltså "Eva Nordström, en blond sjuttonåring från staden Skövde i södra Sverige".

Eva bor hos en familj Moliver och har redan blivit som barn i huset hos sina amerikanska "föräldrar", deras tre söner och dotter. Den sistnämnda, Sara Jane, går liksom Eva Nordström i Ocean High Schools sista klass och delar många av hennes intressen.

Tidningen berättar också att Eva talar engelska flytande efter en sju veckors vistelse i England i somras. Hon har inga svårigheter med den amerikanska accenten, "eftersom amerikanska filmer och TV-program är populära och spridda i Sverige". American Field Service Committee, som har hand om elevutbytet, underrättade henne om uttagningen bara tre dagar före avresedagen, och först efter ankomsten till New York fick hon veta vilken stad hon skulle till. Och tidningen slutar: "Med sin entusiasm och charm kommer Eva snart att få många vänner att hjälpa henne att känna sig "hemma utomlands".

Vi på SN bör väl också tillägga på vilket sätt tidningsurklippet kommit till oss. Artikeln lästes i Oceanside av en esperantist där, P. S. Elsässer. Denne slog upp Skövde i den världsomfattande esperanto-kalender, som alla esperantister här, och sände urklippet — för säkerhets skull med en översättning på esperanto — till en esperantoadress som han fann där. Och så hittade det alltså fram till SN. Vi tackar.

B
B
E
N