

TRELLEBORGS

SÄLLERÖDA:EN

Esperanto

90 år

i stadens och bygdens tjänst

RNA

den 18 oktober 1966

Trelleborgs Esperantoklubb har varit samlad på Hemgården. Ordföranden Olle Persson erinrade om det förslag angående esperanto, vilket den 6 oktober överlämnades till FN. Det stora antalet underskrifter och den mängd länder dessa representerar gör petitionen till en av de märkligaste historien kan uppvisa.

Några medlemmar hade deltagit i en av distriktet anordnad föreläsningafton i Malmö med föreläsare från Indien och Frankrike. Rapport lämnades angående esperantoinformation på Ungdomsgården Träffpunkten samt klubbens deltagande i den av Trelleborgs stads Ungdomsnämnd anordnade Ungdomens dag. Esperantoklubbens monter i Stadsparken rönte synnerligen stort intresse. Förutom allmänt informationsmaterial fanns ett bildreportage, till största delen i färg, från årets världskongress i Budapest. Genom grammofoon bjöds allmänheten även tillfälle att höra hur esperanto låter i såväl tal som sång.

En för klubben stor och viktig fråga förelåg i behandling. Ett par dagar före mötet hade yppat sig möjligheten att hyra en möteslokal, som låg centralt och som skulle varit mycket lämplig för möten och kurser, ge möjlighet till läsning av esperantotidningar och litteratur samt även räkna till för festliga tillfällen. Frågan var ytterst brådskande eftersom svar skulle lämnas på förmiddagen efter mötet. De närvarande insåg betydelsen av en lokal såsom en fast punkt i verksamheten. Det stora problemet var sakens ekonomiska sida. Denna diskuterades ingående, men man kom inte fram till någon lösning. Inte ens sedan ett par medlemmar förklarat sig vilja lämna visst personligt bidrag. Då i TA dagen efter angavs ett något litet ökat kommunalt föreningsanslag blev situationen inte bättre. Højningen skulle inte räckt till en veckas hyra.

Kursverksamheten tillhör klubbens viktigaste verksamhet. För denna studiesäsong har man planerat ett modernt audi-visuellt system, som om ett par dagar föreligger komplett. Intresserade i alla åldrar hälsas välkomna att delta i denna nybörjarkurs i esperanto. Kursen startar på måndag klockan 19 i Liljeborgsskolan.

den 8 september 1966

Trelleborgsesperantister i Köpenhamn. Dansk-svenska esperantodagen, som är ett årligen återkommande evenemang, var i år förlagd till Kongens Lyngby utanför Köpenhamn. Staden hade ordnat mottagning i sitt vackra rådhus, där borgmästare Paul Fenneborg på esperanto hälsade de omkring 100 deltagarna välkomna. Hälsningar framfördes också av gäster från England, Norge och Spanien. På rådhuset finns för närvarande en mycket vacker utställning av arbeten i silver och guld från den bekanta firman George Jensen. Efter att ha besett denna samlades deltagarna för rundvandring i Lyngbys kanske främsta turistattraktion, det 75 tunnland stora friluftsmuséet. Hit har man flyttat gamla gårdar från alla delar av Danmark. Ett besök här ger en utmärkt bild av hur Danmarks och även Skånes bönder bodde och arbetade förr i världen. Storbondgården från södra Jylland och det lilla hukande huset från Färöarna får representera ytterligheterna. Efter en intressant folkdansuppvisning samlades man så för avslutningskaffe. Nästa års dansk-svenska esperantodag kommer att hållas någonstans i Skåne, meddelar sekreteraren i Skånes Distrikt av Svenska Esperanto-Förbundet, Elisabet Nilsson, Trelleborg.

den 9 september 1966

Trelleborgs Esperantoklubb samlas till höstens första möte i kväll klockan 19.30 på Hemgården. Fru D M Worcester från London kommer att berätta om resor, som hon gjort till olika ställen i världen.

Studieverksamheten börjar inom kort och intresserade är välkomna till mötet för information.

Esperanto får mäktigt stöd i FN-petition

Nästan en miljon individuella namnteckningar jämte underskrifter från nära 4.000 organisationer med fler än 70 miljoner medlemmar fick den petition, som Internationella Esperantoförbundet i oktober skall överlämna till FN. I petitionen föreslår man FN att lösa världens språkproblem med hjälp av det internationella språket Esperanto.

Bland undertecknarna är Österrikes president Franz Jonas, danske statsministern Kragh, hans företrädare Viggo Kampmann, norske statsministern Per Borten, Islands statsminister Benediktsson, Europa-parlamentets ordförande Victor Leemans, ordföranden i belgiska deputeradekammaren van Acker, den tidigare franske konseljpresidenten Guy Mollet, österrikiske utrikesministern Bruno Kreisky, hans danske kollega Hans Haekkerup, västtyske kommunikationsministern Seeborn, norske eklestastikministern Bondevik, tidigare norske utrikesministern Halvard Lange, FN:s tidigare generalsekreterare Trygve Lie, professor Walter Hallstein i EEC, Kon-Tikiexpeditionens ledare Thor Heyerdahl, den berömde amerikanske språkvetenskapsmannen Mario Pei, Franska Akademiens ständige sekreterare Maurice Genevoix, författaren Upton Sinclair, dr Martin Niemöller och ärkehertig Otto av Habsburg.

Kända svenskar, som skrivit under, är bland annat försvarsminister Sven Andersson, LO:s andre ordförande Herman Blomgren, tekn dr Ernst Wehtje och en lång rad riksdagsmän. Bland organisationerna är Frikyrkliga Studieförbundet med 275.000 medlemmar och Svenska Järnvägsmannaförbundet med 51.400 medlemmar.

Sammanlagt finns underskrifter från 114 statschefer och regeringsledamöter i hela världen, såväl i väst som öst, 1.357 parlaments- och riksdagsledamöter och 993 lingvister och filologer.

Måndagen den 19 september 1966