

Lördagen den 18 mars 1967

## Socialisterna i Japan vill ha Esperanto

Det japanska socialistiska partiet, som är landets största oppositionsparti, har med sitt förslag att förlänga antalet skolår från 9 till 14 år orsakat en livlig diskussion. Inom ramen för förslaget finns bland annat obligatorisk undervisning i Esperanto för alla barn i åldern 8-12 år.

Partiet motiverar förslaget om Esperanto med tre punkter: 1) Esperanto underlättar lärandet av andra främmande språk, 2) Undervisningen i Esperanto vid sidan av modersmålet hjälper till att forma internationellt medvetna medborgare, 3) Genom sitt exempel skulle Japan göra ett pionjärbete för världsfreden och spridandet av det internationella språket.

Det är anmärkningsvärt att förslaget kom endast några veckor efter det officiella överlämnandet till FN av ett internationellt förslag att lösa världsspråkproblemet med hjälp av Esperanto. Av nästan en miljon

individuella underskrifter kommer än 160.000 från Japan.

● 50 år sedan Esperantos grundare dog

Den 14 april högtidlighåller Esperanto-föreningar över hela världen 50-årsdagen av Ludvig Zamenhofs död. Det var Zamenhof, som för 80 år sedan publicerade den första boken på Esperanto. Hans död 1917 inföll under en period då första världskrigets kaos hotade att göra hans strävanden för ett internationellt språk fruktlösa.

Efter att ha överlevt även ett andra världskrig står "hans" språk emellertid i dag starkare än någonsin. I mer än 80 länder världen över är esperantister förbundna i en rad internationella organisationer, av vilka den viktigaste är Internationella Esperanto-förbundet med säte i Rotterdam.

● Franco som "beskyddare" av Esperanto

Det spanska Esperanto-förbundet meddelar att Spaniens statschef, generalissimus Franco, accepterat att bli beskyddare för esperantisternas 53:e världskongress i Madrid i augusti 1968.

Medan Esperanto arbetar under goda förhållanden i Spanien kan som kontrast nämnas att i grannlandet Portugal är utgivandet av böcker på Esperanto samt all undervisning i språket förbjudna.

● Franco som "beskyddare" av Esperanto

Det spanska Esperanto-förbundet meddelar att Spaniens statschef, generalissimus Franco, accepterat att bli beskyddare för esperantisternas 53:e världskongress i Madrid i augusti 1968.

Medan Esperanto arbetar under goda förhållanden i Spanien kan som kontrast nämnas att i grannlandet Portugal är utgivandet av böcker på Esperanto samt all undervisning i språket förbjudna.

Tisdagen den 18 april 1967

## Socialisterna i Japan vill ha Esperanto

Det japanska socialistiska partiet, som är landets största oppositionsparti, har med sitt förslag att förlänga antalet skolår från 9 till 14 år orsakat en livlig diskussion. Inom ramen för förslaget finns bland annat obligatorisk undervisning i Esperanto för alla barn i åldern 8-12 år.

Partiet motiverar förslaget om Esperanto med tre punkter: 1) Esperanto underlättar lärandet av andra främmande språk, 2) Undervisningen i Esperanto vid sidan av modersmålet hjälper till att forma internationellt medvetna medborgare, 3) Genom sitt exempel skulle Japan göra ett pionjärbete för världsfreden och spridandet av det internationella språket.

Det är anmärkningsvärt att förslaget kom endast några veckor efter det officiella överlämnandet till FN av ett internationellt förslag att lösa världsspråkproblemet med hjälp av Esperanto. Av nästan en miljon individuella underskrifter kommer än 160.000 från Japan.

● 50 år sedan Esperantos grundare dog

Den 14 april högtidlighåller Esperanto-föreningar över hela världen 50-årsdagen av Ludvig Zamenhofs död. Det var Zamenhof, som för 80 år sedan publicerade den första boken på Esperanto. Hans död 1917 inföll under en period då första världskrigets kaos hotade att göra hans strävanden för ett internationellt språk fruktlösa.

Efter att ha överlevt även ett andra världskrig står "hans" språk emellertid i dag starkare än någonsin. I mer än 80 länder världen över är esperantister förbundna i en rad internationella organisationer, av vilka den viktigaste är Internationella Esperanto-förbundet med säte i Rotterdam.

AKT