



Besökare från sex länder beundrar utsikten från Alphyddan, medan guider från Skövde esperantoklubb berättar om staden och bygden.

Holländsk turist återvände till Skövde för 18:e gången!

En utländsk turist, som blivit så förtjust i Skövde att hon kommit igen för 18:e gången, det låter det! Det får tas som ett bevis på att Skövde kan vara ett bygga på som turiststad. Holländska är hon, närmare bestämt från Haag, hennes namn är Tino Moll och hon är en av de 15 utländska esperantister som under tre dagar "gör stan" i en sammankomst i Skövde esperantoklubs regi och med Fritidsrelsens medverkan.

— Nu har jag faktiskt varit så många gånger i Skövde att jag tappat räkningen, säger vår flitiga besökerska från Holland. Men jag har för mig att det är 18:e gången — el-

ler kanske 16:e eller 17:e... Alltnog så längtar jag ständigt tillbaka hit, ända sedan jag var här första gången 1947. Vad som lockar? Berget bland annat! Ert Billingen är fantastiskt för en holländare! Tänk att kunna ströva kilometer efter kilometer i all fridfullhet utan att se en människa — det är omöjligt i Holland. Och själva staden är också så trevlig, och det är roligt konstatera hur den varje år utvecklas och alltid har något nytt att bjuda på. Och så har jag ju fått så många vänner här i esperantoklubben.

● Polsk turistchef fick goda intryck.

Det finns också andra holländare bland veckans besökare, som bor och låter på Studiegården, och där finns också esperantister från Belgien, Frankrike, England, Tyskland och Polen.

Från sistnämnda land kommer arkitekt Stanislaw Gontzarec, som är från Szczecin. Och eftersom han även är chef för denna östersjöstads (det är det gamla Stettin) turistinformation, gläds man att han sagt sig ha fått goda intryck av Skövde. Kanske kan vi tänka oss en del polska turister i Skövde så småningom? frågar vi. Och det låter på avret som om det inte vore otänkbart... Hr Gontzarec är för officiellt utsedd att i Skövde representera sin hemstad esperantister.

● Samtal med Tomtegårdens gamla.

På lördagskvällen fick de utländska gästerna en första information i Studiegården av Skövde och bygden

Det skedde med hjälp av fotograf Stellan Berndtsons tjugiga serie färgbilder. Förväntningarna att nu också få se allt detta i verkligheten var stora efter den visningen. Under två dagslånga utfärder i dag och i morgon skall man också få rika tillfällen till det.

Gårdagen ägnades åt själva staden, där man besökte Kulturhuset, museet, Heléngården, Tomtegården och Alphyddan. Att strövområdena bakom Alphyddan gjorde åtminstone en av gästerna, en belgier, förtjust, bevisas av att han vandrade omkring i skogen så att de övrigas middag redan var avslutad när han återvände och man stod i begrepp att återvända ned till staden. Nå, man fick förstas ordna med middag för honom där nere... På Tomtegården hade man tillfälle att med hjälp av tolkar tala med flera av de gamla och höra dem berätta hur väl de trivdes. Och det undrade man inte över med tanke på vad man såg!

Sovvagn . . .

Forts. från sid. 1

kl 00.45, spred sig elden snabbt i vagnens korridor. I vagnen fanns 12 passagerare. På grund av den kraftiga rökutvecklingen i korridoren måste en del av passagerarna krypa ut genom sovkupeernas fönster.

Samtliga sovovagnsresenärer fick platser i andra lediga sovkupeor. Ingen människa skadades och allt bagage kunde räddas.

Den brandskadade vagnen, som kopplades ifrån i Herrljunga, blev illa åtgången. Tåget blev cirka en timme försenat.