

Tisdag 22 augusti 1967

Språkkunnig hälleforsare studerade England genom Lions

HALLEFORS. En mycket nöjd Tomas Jansson har nu kommit hem från England där han varit under några sommarveckor för att studera engelska, se på historiska sevärdheter och få en inblick i det engelska levnadssättet. Tomas var en av de två elever som av Lions Club erhöill 1200 kr för att användas till en utlandsresa.

Tomas som är något av ett språkgeni, talar tex esperanto flytande, ansåg att han hade största nyttan av ett englandsbesök som kunde öka hans kunskaper i det engelska språket men också i engelsk historia och engelska sedvänjor. Ett ytterligare skäl till att han valde England var att han där kunde ordna husrum genom esperantotalande vänner han träffat.

Resan till England ville han göra med båt och efter att ha haft lite besvär med att skaffa biljett kunde han i alla fall den 17 juli stiga ombord på en båt i Göteborg. Tomas berättar att det var en mycket trevlig resa och vädret hade då faktiskt varit i varmaste laget.

— När jag kom till England, fortsätter han, bodde jag hos en esperantovän som hälsat på hemma hos mig i fjol. Denne bodde i Norwich. Efter några dagars vistelse där bestämde vi oss för att resa till Skottland. I Edinburg, Skottlands huvudstad, såg vi många historiska sevärd-

heter och man blev förvånad över skillnaden på natur i England och Skottland. En lustighet var att man inte kunde använda skottiska pundsedlar i England trots att de engelska kunde användas i Skottland.

Vi frågade Tomas om han såg några skottar i kjol och om skottar var snåla människor. På detta svarade han att de berömda kiltarna användes betydligt oftare än han föreställt sig, men då mest som högtidsplagg. Att skottar skulle vara snåla höll han inte med om. Alla han träffat hade varit hur gästfria som helst.

Från Skottland återvände han tillbaka till Norwich efter att ha besökt Glasgow och Oban. I Norwichtrakten kunde man finna platser med namn som tex Norfolk vilket härstammar från vikingatiden då många vikingar slog sig ner just i dessa trakter. När första veckan sett sitt slut lämnade Tomas Norwich för att i stället bo hos en familj i Maldon. Därifrån gjorde han utflykter till London eller såg sig om i Essextrakten där han bl a besåg Colchester som var Englands huvudstad under romartiden. Landskapet var platt och allting var där mycket gammalt.

Den tredje veckan skulle han ha bott i norra England men planerna var tvungna att ändras men inte till det sämre.

— Jag sökte upp Brittiska Esperantoförbundet och fick därigenom kontakt med en familj i London som lät esperantotalande ungdomar bo i sitt hus.

— Där träffade jag ungdomar från världens alla hörn och fick prata

mycket esperanto och trivdes på alla sätt, berättar Tomas.

— Jag är mycket nöjd med Englandsresan och jag tyckte den var oerhört givande.

I höst skall Tomas börja i gymnasiet i Filipstad på den naturvetenskapliga linjen.



FALKOPINGS TIDNING Lördagen den 19 augusti 1967

Turistbroschyr på esperanto gör Skövde känt

Skövde stads turistbroschyr har tryckts på flera språk, bl. a. esperanto. Försöket med esperanto har blivit en stor framgång och fritidsstyrelsen har måst ge order om tryckning av ny upplaga på 3.000 exemplar. Den tidigare esperanto-upplagan var på 5.000 och har tagit slut.

Fritidsstyrelsen har blivit överhopad av brev från esperanter från olika länder över hela världen. De har berömt broschyren och bett om ytterligare informa-

tioner om Skövde och trakten där omkring.

Broschyren, som berättar om Skövde, dess historiska minnesmärken och det natursköna Billingen bl. a., har översatts av Stig Arne Jacobson i Skövde Esperantoklubb. I esperanto-upplagan har man bl. a. tagit med den svenska allemansrätten, en företeelse som väckt både förundran och förtjusning hos många utlänningar.

Smålandsposten 27/7 1967

□ Esperantovärldskongressen, som från början planerats för Tel Aviv, Israel, men flyttats till Rotterdam, äger rum under tiden 2—9 augusti. Delegater från ca 40 länder kommer till kongressen. Som representant för svenska regeringen deltar skoldirektör Karl Söderberg, Uppsala, och för Svenska esperantoförbundet riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla.

□ Ettusen scouter rycker på fredag in på Svenska scoutförbundets läger på Almö i östra Blekinge. Tio språk kommer att talas på lägret som skall omfatta 200 tält. Invigningsstalet hålles av förbundsordföranden greve Hans Wachtmeister på vars ägor lägret slås upp. Området har fridlysts för ändamålet. Lägret pågår under tiden 23 juli—7 augusti. Arrangör är Skåneförbundet och som lägerchef tjänstgör Aina Öhborn, Malmö.