

Danskt esperantobesök på "Dan-sveda tago"

Esperantovännerna i Sverige och Danmark brukar varje år samlas på Dansk-svenska dagen eller som de själva säger Dan-sveda tago. Det ena året ordnas arrangemangen i Danmark och det andra året i Sverige. Nu var det alltså Sveriges tur och Höör, som fick den äran att stå som värd för de danska vännerna.

På grund av avstånden blir det tvärr i regel mest människor från



Fr. v. Ove Krans, Malmö, Olle Olsson, Lund, Åke Bense, Köpenhamn, herr och fru Nils Olsson, Höör, intendent Nils Gussing, Frostavallen, och Karin Sirandberg, Lund.

Själland och Skåne som träffas och inte som önskvärt vore från hela landet. Man besökte efter ankomsten till Mellanskåne Frostavallens friluftsgård där intendent Nils Gussing hälsade välkommen. Här kunde middag intagas antingen ur medhavd matsäck eller i Storstugans matsal.

Efter Frostavallsbesöket var inte steget långt till Skånes Djurpark, en attraktion som inte får missas

om man befinner sig i Mellanskåne. Här fick gästerna se Nordens djurfauna och många djur som inte finns i deras eget hemland.

Vid mitten av eftermiddagen nåddes Höör och Medborgarhuset, där kaffebordet stod dukat. Höörs kommunalfullmäktigeordförande nämndeman Sylve Öfström hälsade gästerna välkomna till Höör och Ringsjöbygden samt höll ett kort välkomsttal.

Esperantister från Danmark och Skåne på träff i Höör

För 22:a gången höll på söndagen svenska och danska esperantister sin höstträff, som denna gången förlagts till Frostavallen och Höör. Man brukar samlas varje år första söndagen i september, men övergången till högertrafik gjorde att man denna gång fick senarelägga arrangemanget en vecka. Ett 175-tal sperantister från Skåne och Själland deltog i mötet.

Samlingen skedde på Frostavallen på förmiddagen. Deltagarna kom dels i två bussar och dels i ett stort antal privathilar. Intendent Nils Gussing tog emot gästerna, som därefter bänkade sig kring lunchbordet. Efter måltiden gjordes ett besök i Skånes djurpark och sedan bar det iväg till Medborgarhuset i Höör. Esperantisterna hälsades välkomna till köpingen av fullmäktiges ordförande, folkskollärare Sylve Öfström, och bjöds därefter på kaffe. Vid 17-tiden skedde uppbrottet efter en dag i förbrödringens tecken.

Höstträffen förläggs alternerande till Skåne och Själland. I fjor samlades man på Lyngby frilandsmuseum utanför Köpenhamn.

Sverige och Danmark har vardera

ett par tusen organiserade esperantister, men det finns många fler som behärskar språket. I hela världen lär det finnas cirka 6 miljoner esperanottalande. Flera miljoner

namnunderskrifter har insamlats för en framställning till FN om att esperanto skall införas i skolundervisningen och som diplomatspråk, men utan resultat.