

# Afrikansk-jugoslavisk-finsk-svensk förbrödring i Skövde

När Jorma Ahomäki från Abo i lördags steg av tåget i Skövde, var det första gången han satte sin fot i vår stad. Men han visste redan det mesta om Skövde, var den och den gatan gick, att det var kulturhuset, att där ligger Hertig Johans torg, där Studiegården...

— Jag har läst om allt i den verkligt fina turistbroschyr ni har, i mitt fall i versionen på esperanto, berättade han. Ni kan

vara glada i Skövde att ni har en sådan fin sak för turisterna.

Jorma Ahomäki är ordförande i Abo esperantoklubb och ledde en grupp finländska esperantister, som över helgen besökte Skövde. Men samtidigt kom också en ännu mer långväga esperanto-talande turist, den unge handelsstuderanden Paskal Sao från Tanzania. Under två dagar blev det alltså i det gemensamma internationella språkets tec-

ken stor afrikansk-finsk-svensk förbrödring i Skövde.

## Fyra länders esperantister

Ja, strängt taget var det ännu mer internationellt. När esperantoklubbens gäster gjorde studiebesök hos Språklaboratoriet, vars chef Folke Karlsson kunde berättat att man där nu har 32 kurser, varav 22 för utlänningar, kunde hans medarbetare Ruza Devcic, tidigare bosatt i Jugoslavien, utan tolk informera besökarna, eftersom även hon talar esperanto. Och med bland skövdeesperantisterna var f. ö. hennes landsman Dusan Popovic, just nu verksam som ingenjör i Skövde.

På Alphyddan samlades alltså esperantister från fyra länder och gladdes vid lunchen över utsikten över stan, och efteråt berättade skövdeklubbens ordförande Lennart Aberg om Skövde och dess historia. Senare hann man med bland annat visning av kulturhuset, rundturer i staden, besök i Varnhems klosterkyrka och en uppskattad approvning av Boulognerskogens äktsvenska smörgåsbord.

## Tanzania-folksång på Studiegården

Vid lördagskvällens internationella vänskapsafton på Studiegården gladdes den afrikanske gästen med en folksång om sitt hemland, Tanzania. Paskal Sao, som visade sig vara en verkligt prydlig representant för det nya Afrika, studerar för närvarande handel och ekonomi vid Carl-forska skolan i Västerås liksom ett 20-tal andra landsmän. Esperanto lärde han sig redan i sitt hemland, där han är bosatt i huvudstaden Dar-es-Salaam.

Som en hälsning från Abo överlämnade Jorma Ahomäki vackra ljusstakar med ljus i vitt resp. blått, alltså de finska färgerna. Han hälsade också Skövdes esperantister välkomna till Abo som ett fortsatt led i vänskapsutbytet mellan de båda städernas esperantister. Redan tidigare har en grupp skövdeesperantister gästade Abo och blivit utomordentligt väl mottagna.



Esperantister från fyra länder beundrar utsikten från Alphyddan. Bertil Johansson i Skövde Esperantoklubb (längst t. v.) visar den för Pascal Sai från Tanzania, Jorma Ahomäki från Finland och Dusan Popovic från Jugoslavien.