



SMHI:s meteorolog Eugeniu Mustea i mitten omgiven av ordföranden i Norrköpings esperantoklubb, Nils Johansson, i h, samt kollegan på SMHI Haldo Vedin, som tolkade.

Esperantoklubben hade Indienafton

Norrköpings esperantoklubb har haft Indienafton i Norrköping. Meteorologen Eugeniu Mustea hos SMHI i Norrköping har nyligen tillsammans med kollegan Karl Johan Persson besökt Indien och berättade på esperanto om resan till södra Asien. Med tanke på att föredraget hölls även inför nybörjare tolkades Musteas föredrag av kollegan Haldo Vedin, även han anställd hos SMHI i Norrköping.

Mustea berättade att han under ett år förberett Indienresan genom att läsa olika böcker om södra Asien, han har även läst hindi och knutit kontakter med olika personer som skulle komma i Norrköpingsbornas väg.

Han framhöll att han fann både ljusa och mörka sidor i landet och att fattigdom och delvis förfall var blandat med genuin mänsklig vänlighet. Mustea mötte också stressade människor som kommit in i det moderna livets karusell. Mitt i allt detta fanns heliga sadhu som var fullständigt likgiltiga till de förutnämndas stress, människor försjunkna i religiös meditation.

— Bussarna, tågen och bilarna i Indien har mycket lägre standard än den vi är vana vid i Europa. Men man konstaterar, sade Mustea, med glädje att nästan alla transportmedlen är tillverkade i Indien.

— På banken, i affären, vid flygbolaget — överallt tycks den byråkratiska apparaten vara skrottretande överdimensionerad, men man måste tänka på att ekonomins kaka måste delas ut till så många som möjligt.

Pilgrimsfärd

Undantagstillståndet var någonting som Mustea och hans kamrat inte kände så mycket av, bara i engelskspråkig

press tedde sig artiklarnas urval som grå redogörelser av landets moders olika officiella besök och uttalanden.

— Det är förstas svårt att yttra sig för säkert om förhållandena där när man har haft en skyddad tillvaro bakom substantiella resecheckar och en viss turistimmunitet, framhöll Mustea som bedömde sina intryck som subjektiva. Hela resan i Indien, Sri Lanka, Nepal och Afghanistan var dock som en pilgrimsfärd till genuina vänlighetens trakter, ansåg meteorologen.

Risk för kulturchock

Mustea sade också att en stor roll i det hela spelade esperantospråket med vilket hjälp Norrköpingsborna hittade hjälpsamma vänner.

— Själv är jag bara nybörjare i esperanto men mottagandet och omsorgen som jag fick av olika esperantister fick min entusiasm för världens mest logiska språk att växa.

Mustea sade att under sådana här långa resor händer det ofta att man på grund av kontakt med främmande kultur och klimat och seder kan få kulturchock — och dessutom känner man av långdistanslöparens ensamhet. Att då träffa vänner som man kan stödja sig på är det bästa som kan hända.

Förutom föredrag visades också diabolbilder från den asiatiska resan.